

't Darrasnootje

Oktober

2022



zorg tielt



WZC Deken Darras
GAW Residentie Ampe
& Huyse Darras

Inhoudstafel

Inhoudstafel	1
Gedicht.....	3
Activiteitenkalender	4
Nieuwe bewoners	6
We namen afscheid.....	10
Jarigen in oktober	13
Nieuwe vrijwilligster.....	16
Van DVC ‘Kenhof’ naar ‘De Living’	17
Terugblik.....	19
Stripverhaal in de kijker	21
Aalmoezenier Marc Frenay.....	25
Zeisels en vertellingen.....	26
Terugblik.....	31
Kunstschilders	32
Terugblik.....	35
Zanger van de maand	38
Koers uit de oude tijd	40
Terugblik.....	41
Lang leve de optimisten!	43
Terugblik.....	47
Natuurproducten.....	49
Terugblik.....	52

Verslag bewonersraad.....	54
Kruiswoordraadsel.....	62
Woordzoeker.....	64
Spelletje “verborgen gemeenten”	65
Horoscoop	67
Rebus	68
Wist je dat	70
Moppentrommel	73
‘t Kamielke	74
Oplossing rebus.....	75
Oplossing kruiswoordraadsel.....	76
Openingsuren en spreekuren.....	77

***Alle foto's kunnen besteld worden tijdens de
fotoprojectie of via een bestelbon te verkrijgen aan de
receptie
(0,26€ per foto)***

Gedicht

Oktober

Oktober tovert in de bomen,
strooit gouden zonlicht op het plein
waar kinderen druk bezig zijn
de tijd te vullen met hun dromen.

Oktober en het deert hen niet
dat weer de zomer is vervlogen,
gaaf is hun spel en ingetogen.
Geen kind wat reeds de winter ziet.

Het vallend blad, het valt nog niet
en donkergroen het gras na regen,
de avond komt steeds zwaarder wegen,
uit late bloemen schreit verdriet.

Dit is de tijd van afscheid nemen,
nog even blijven of in de waan.
Wat woorden en wat zinnen schrijven.
Straks weer langs oude graven gaan.

Natuur gedicht door: Pierre Van Laeken

Activiteitenkalender

Dinsdag 4 oktober 2022

's Middags We gaan FRIETJES eten in de frituur met afdeling De Beuk.
Vertrek om 11u. Tijdig inschrijven!

Namiddag WANDELEN bij mooi weer

Woensdag 5 oktober 2022

Voormiddag MISVIERING om 10u in de PZ

Donderdag 6 oktober 2022

Voormiddag MOSSELFESTIJN in de PZ
Aperitief vanaf 11u

Vrijdag 7 oktober 2022

Namiddag WERELDDIERENDAG

Zondag 9 oktober 2022

Voormiddag AFSCHEIDSVIERING van aalmoezenier Marc Frenay in de PZ om 10u

Dinsdag 11 oktober 2022

's Middags We gaan FRIETJES eten in de frituur met afdeling De Wilg.
Vertrek om 11u. Tijdig inschrijven!

Namiddag WANDELEN bij mooi weer

Donderdag 13 oktober 2022

Voormiddag Naar de MARKT bij mooi weer

Vrijdag 14 oktober 2022

Namiddag KAARTING & TEERLING in de PZ om 14u30

Dinsdag 18 oktober 2022

's Middags We gaan FRIETJES eten in de frituur met afdeling De Kastanje.
Vertrek om 11u. Tijdig inschrijven!

Namiddag WANDELEN bij mooi weer

Woensdag 19 oktober 2022

Namiddag VERJAARDAGSFEEST voor alle jarigen van oktober in de PZ om 14u30

Dinsdag 25 oktober 2022

's Middags We gaan FRIETJES eten in de frituur met afdeling De Linde.
Vertrek om 11u. Tijdig inschrijven!

Namiddag BREICLUB in de PZ om 14u30

Donderdag 27 oktober 2022

Voormiddag Naar de MARKT bij mooi weer

Op elke afdeling worden wekelijks activiteiten gegeven, deze worden meegedeeld via het weekschema.

De cafetaria is open voor de bewoners en familie tijdens de week en tijdens het weekend, dagelijks tussen 13u30 en 17u

Nieuwe bewoners

Paula Van de Vyvere

De Wilg

Kamer 136

Neringenstraat 11
8700 Kanegem

Weduwe van de heer Frans Lanckriet



Henriette Vandeweghe

De Wilg

Kamer 104

Notaris Loridanstraat 7
8740 Pittem

Weduwe van de heer Michel Patteeuw



Jacqueline Bruggeman

Kamer 161

Kortrijkstraat 106 bus 2
8700 Tielt

Weduwe van de heer Amoury Maton

De Linde



Christiana Van Essche

Kamer 40

Kortrijkstraat 36 bus 0204
8700 Tielt

Weduwe van de heer
Frans Vandewalle

Het Beukenootje



Welkom
Bij ons thuis

Marie Madeleine Desmaricaux

Kamer 180

Tieltstraat 61 1/2
8740 Pittem

Weduwe van de heer Gilbert Windels

De Linde



Aurel Steyaert

Kamer 123

Schuiferkapelsesteenweg 66A
8700 Tielt

Echtgenoot van mevrouw
Francine Van Parijs

De Wilg



Paul Deruyck

Kamer 179

Sint-Janstraat 61
8700 Tielt

De Linde



Welkom
Bij ons thuis

We namen afscheid

Irene Debacker

Irene Debacker kwam op 21 januari 2016 bij ons wonen. Ze was weduwe van Andre Maes en mama van drie kinderen. Dochters Hilde en Christine, en zoon Herman, waar ze veel te vroeg afscheid van had moeten nemen. Irene had hier héél veel verdriet om.

Samen vormen ze een hechte familie die we konden bewonderen op het mooie familieportret op haar kamer. Irene heeft in haar jongere jaren een kruidenierswinkeltje uitgebaat in de Klijtenstraat. Ze was er zelfs

kotmadam. Een vrouw die dus zelfstandig in het leven stond en ook hier leerden we haar zo kennen. Ze was steeds mooi gekleed en verzorgd en bleef heel lang zelfstandig. Irene had vele interesses, als je in gesprek was met haar voelde je dat.

Toen Mieke Maes, haar schoonzus in oktober 2017 op afdeling De Wilg kwam wonen, brachten ze vaak samen tijd door. Irene ging heel empathisch met Mieke om.

Met haar hoge leeftijd kwamen er ook ongemakken bij die bij het ouder worden horen. We zagen Irene veranderen. Ze vond moeilijk rust, maar haar kinderen waren haar steun en toeverlaat. Een geruststellend woordje, een warme knuffel, er voor haar zijn, dat waren sleutelwoorden. Het was goed geweest voor Irene.

Irene stierf op 3 september 2022. Ze werd 97 jaar.



Jeanne Verhamme

Jeanne Verhamme werd geboren op 23 april 1933. Ze was de jongste telg van het gezin, en had nog 2 oudere broers. Jeanne liep school in het Sint-Jozefinstituut te Tielt.

Jeanne werkte eerst bij textielbedrijf Van Maele in de Bruggestraat in Tielt, maar schoolde zich om tot sociaal verpleegkundige. Ze ging aan de slag op de Oncologische afdeling in het UZ Gent, waar ze dagelijks naar toe reisde met de trein. Een levenspartner had Jeanne niet, ze woonde samen met haar moeder in de Stationstraat en nam de zorg voor haar op zich.

In 2005 ging Jeanne in Residentie Ampe wonen... Later verhuisde ze, zij het ietwat tegen haar zin, naar ons woonzorgcentrum en kwam ze terecht op afdeling De Kastanje.

‘Jeannepan, wat kan ik over jouw zeggen?’ Ge was wie je was hé en ofwel zag je ons gerne ofwel niet. Zat er een idee in je hoofd, awel, dan gingen we jou daar niet zo snel van afbrengen. In het begin kwam je nu en dan eens naar de activiteiten, en ook al beweerde je dat ik steeds valsspeelde bij het nummertjes draaien tijdens de bingo, omdat je nooit won... Ik zweer het je dat heb ik nooit gedaan! 😊 Toen het lastig werd om naar de activiteiten te komen, probeerde ik zoveel mogelijk bij je langs te komen voor een babbeltje, want soms voelde je je wel eens eenzaam hé. En een knuffel deed dan wonderen. Ook was je steeds zo dankbaar wanneer we eens ne goeie crème, een pannenkoek of een aperitiefke kwamen brengen. De vele groetjes die ik aan de kindjes moest doen, uwe koffie verkeerd met hééééél veel melk. ’t Zijn de kleine dingen die ons zullen bijblijven.

Een paar weken geleden kreeg je gezondheid helaas een serieuze duw. Maar amai wat heb jij je geweerd... Want afhankelijk zijn van anderen was je grootste nachtmerrie. Toch heb ik je niet één keer horen klagen. Zelfs je vreemde humor bleef onaangetast.

Jeanneke... Misschien ben je wel één van de eigenaardigste personen die ik hier tot nog toe ben tegengekomen. Maar mijn hart had je alvast gestolen.



Julien Verbrugge

Als een donderslag bij heldere hemel. Zo plots en onverwacht overleed Julien Verbrugge op 25 september 2022.

Julien werd geboren op 10 december 1927 als oudste in een gezin van vier. Na Julien volgden nog een broer en twee zussen. Het ouderlijk huis bevond zich in de Kasteelstraat waar Julien bleef wonen tot zijn 31^{ste}. Enkele maanden nadat Julien zijn vrouw Cecile Vandenbulcke leerde kennen, werd zij echter zwaar ziek. Desondanks huwden ze op 29 november 1958. Ten gevolge van Cecile's ziekte was het niet meer mogelijk om kinderen te krijgen. Een droom werd aan diggelen geslagen. Het zou een levenslang gemis blijven. Als jonge knaap ging Julien bij een bouwstoffen- en kolenhandel werken.



Julien leerde er ook met de vrachtwagen rijden. Dat was iets wat hem op het lijf geschreven was. Julien deed ook zijn legerdienst. Na zijn dienst, reed Julien met de vrachtwagen. Eerst voor een kruidenierszaak, later bij een kolenhandelaar. Maar toen kwam die fatale dag, waarop Julien met zijn vrachtwagen bij een ongeval betrokken raakte. Julien verloor hierbij beide benen. Er volgde een lange revalidatieperiode waar Julien opnieuw moest leren stappen met prothesen. Gewoon terug aan het werk gaan, dat zat er niet meer in. Julien besloot dan om lid te worden van verschillende verenigingen, waaronder de KGV, de oorlogsinvaliden, het Tieltse Revue gezelschap, de Harmonie Vermaak na Arbeid, The Lyra band, en de Roede van Tielt. Na 40 jaar huwelijk werd Julien weduwnaar. De jaren gingen voorbij, zijn gezondheid ging achteruit en de eenzaamheid begon te wegen. In december 2014 besliste Julien om naar het WZC te komen wonen. Geen gemakkelijke beslissing maar toch met de wil en overtuiging om er het beste van te maken, want zo was hij. Julien kende hier veel mensen en hij was ook een gekend figuur hier in het WZC. Julien was echt een bezige bij. Hij was een echte computerfanaat. Een tekstje voor het Darrasnootje, een quiz maken, zijn levensverhaal neerpennen, zelfs een boek vol moppen schrijven hoorde erbij. Die mocht de kinesist dan voorlezen tijdens de turnles. Gelach alom! Julien was ook altijd recht voor de raap, en zei soms kordaat waar het op stond. Hij stond steeds nuchter in het leven. Hij is mogen overgaan in zijn slaap, zoals hij steeds gewenst had. Julien, we zullen je missen samen met al je gewaardeerde talenten. Het ga je goed daarboven!

Jarigen in oktober

Jarige bewoners in oktober 2022

Afdeling De Beuk

Christiane Nicolaus	14 oktober 1944	78 jaar
Joanna Decocker	30 oktober 1926	96 jaar

Afdeling De Kastanje

Rik Jacques	5 oktober 1936	86 jaar
Eli (Lisette) Van Haeke	23 oktober 1929	93 jaar
Silvère Bardoel	26 oktober 1937	85 jaar
Rogette Deneweth	27 oktober 1931	91 jaar

Afdeling De Bolster

Leona Neetesonne	5 oktober 1940	82 jaar
------------------	----------------	---------

Afdeling De Wilg

Georgette Missant	8 oktober 1930	92 jaar
Polydor Crop	16 oktober 1930	92 jaar

Residentie Ampe

Liliane Moerman	11 oktober 1938	84 jaar
-----------------	-----------------	---------

Jarige vrijwilligers in oktober 2022

Fabienne Mouton	4 oktober 1950	72 jaar
Kelly Vandeputte	25 oktober 1991	31 jaar
Fiebe Decraemer	31 oktober 1995	27 jaar

Jarige personeelsleden in oktober 2022

Isabelle Tuyttens Verpleegkundige De Wilg	1 oktober 1978	44 jaar
Charlotte Schaubroeck Verpleegkundige nacht	2 oktober 1985	37 jaar
Séverine Vandecasteele Verpleegkundige De Kastanje	4 oktober 1970	52 jaar
Lore Degeyter Verpleegkundige De Wilg	11 oktober 1994	28 ja
Bieke De Bruyne Keukenmedewerkster	13 oktober 1986	36 jaar
Nancy Desander Administratie Zorg Tielt	15 oktober 1969	53 jaar
Tamara Ketels Schoonmaakster/medewerker cafetaria	16 oktober 1978	44 jaar

Griet Tack Hoofdverpleegkundige De Kastanje	17 oktober 1974	48 jaar
Valentina Karapetyan Zorgkundige De Wilg	21 oktober 1977	45 jaar
Sabine De Smul Verpleegkundige De Wilg	21 oktober 1965	57 jaar
Marie-Rose Kerckaert Zorgkundige nacht	22 oktober 1961	61 jaar
Annelies Thorrée Verantw. personeelsdienst	24 oktober 1980	42 jaar
Sibylle Tuytschaever Zorgkundige De Wilg	27 oktober 1989	33 jaar
Ljiridona Ujkani Verpleegkundige De Wilg	29 oktober 1983	39 jaar

GELUKKIGE
 VERJAARDAG

Nieuwe vrijwilligster

Annemie Verfaillie

We verwelkomen graag Annemie Verfaillie in ons team van vrijwilligers. Annemie woont in de Meerlaantjesstraat in Tielt.

Ze is gehuwd met Robert Tanghe. Beiden werkten in het stadhuis van Tielt. Annemie werkte er op de personeelsdienst. Nu genieten ze volop van hun pensioen.

Annemie leerde onze werking kennen toen haar ouders, Walter Verfaillie en Agnès Dinneweth, hier verbleven.



Annemie komt telkens op maandag op afdeling De Beuk en Het Beukenootje waar ze zal helpen bij de maaltijdbegeleiding. In de namiddag komt Annemie langs met de koffie.

Veel succes Annemie!



Van DVC 'Kenhoft' naar 'De Living'

Het DVC Huyse Kenhoft opende zijn deuren in mei 1989. Als pionier in de streek waren we toen gehuisvest in de Sint-Janstraat hier in Tielt.

Het was een moeilijke start. Er was een hoge drempelvrees, men wist ook niet waarvoor een dagcentrum stond, of wat de bedoeling ervan was.

Er werden toen een aantal bewoners van het WZC meegebracht naar Huyse Kenhoft, om zo de groep wat groter te maken.

Het vervoer werd geregeld met eigen auto's. Ook de toenmalige secretaris René Baertsoen, de mannen van de technische dienst, en zelfs soms de kok Dirk Verkest, werden ingeschakeld als chauffeur. Er werd uiteindelijk een 'oude' bus van het college aangekocht die al snel vervangen werd door een nieuwe aangepaste bus.

We verhuisden al vlug naar het stadspark in de conciërgewoning van het dienstencentrum Beukenhove (nu noemt dit 't Vijverhof). We verbleven daar heel wat jaren in de groene omgeving.

Door de verkoop van het gebouw werd er verhuisd naar de Volderstraat, tot ook deze woning verkocht werd.



Met uitzicht op de nieuwbouw verhuisden we naar het administratief gebouw van Zorg Tielt waar we de burelen hebben omgebouwd om tijdelijk daar een onderkomen te vinden.

Naar 33 jaar en 5 verhuizen vonden we uiteindelijk onze vaste stek hier in deze prachtige nieuwbouw aan de Deken Darraslaan.



We vonden het ook de tijd om de naam te veranderen. Voor de zoektocht naar een naam deden beroep op het personeel van Zorg Tielt. ‘De Living’ werd voorgesteld door Christel Vanluchene en Angelo Denolf en uitverkozen uit de vele inzendingen. ‘De Living’ staat voor bezoek ontvangen, gezellig samen zijn, je welkom voelen. We hopen dat de bezoekers aan het DVC De Living hier een veilig en geborgen gevoel krijgen en dat ze hun hier thuis kunnen voelen.



Terugblik

Naar de Poelberg met afdeling De Wilg

1 september '22





Stripverhaal in de kijker

Jommeke

Jommeke is het hoofdpersonage van de Jommeke-strips en de zoon van Marie en Teofiel.

Jommeke is genoemd naar een volksfiguur uit Wilrijk, die Jomme werd genoemd, wat afgeleid is van de Franse voornaam Guillaume (Willem).

Hij draagt meestal een korte, zwarte broek, een blauwe trui zonder mouwen met daaronder een wit hemd waarvan de mouwen opgerold zijn. Soms draagt hij andere kledij. Jommeke's leeftijd is ongeveer tien jaar. In sommige albums met gags (voornamelijk Guitenstreken en Dolle fratsen) is Jommeke aanzienlijk jonger. Jommeke zegt in De grasmobiel dat hij elf jaar is.



Hij heeft later in de reeks een gsm, een computer, internetverbinding en Skype ter beschikking. Jommeke kan ook probleemloos een vliegtuig besturen (met name de vliegende bol), een auto of schip besturen enzovoort.



Hij woont samen met zijn ouders en zijn trouwe metgezel Flip in de Hemelstraat (huisnummer 12) in Zonedorp. In de reeks werd soms (foutief) een ander nummer genoemd, maar 12 is het juiste huisnummer.

Jommeke is tijdens zijn avonturen vaak vergezeld door zijn beste vriend Filiberke, Flip en de tweelingzusjes Annemieke en

Rozemieke. In sommige verhalen zoals De muzikale Bella en Filiberke gaat trouwen wil Jommeke naar eigen zeggen later met Annemieke trouwen.



Jommeke is doorgaans braaf, maar soms ook ondeugend. Zo steelt hij eens brandstof uit een auto. Als vergoeding schrijft hij een briefje waarmee de eigenaar gratis een Jommekesalbum mag krijgen. In Kinderen baas maakt hij een vrouwonvriendelijke opmerking na een auto-ongeluk.

In een aantal gags is hij ondeugend en doet wel eens wat niet mag, met soms een pak rammel van zijn ouders als gevolg. Jommeke staat steeds klaar om iemand te helpen of om onrecht te bestrijden. Zo zorgt hij voor het baby'tje Polleke in Het hemelhuis en als kinderoppas voor peuters in Peuterweelde.



Anatool, de koningin van Onderland, Kwak en Boemel zijn vaak de tegenstanders van Jommeke.

Zijn kapsel, het "strooien dakje" is in De zingende aap volledig kaal geknipt. In Stefanie Stekkebeen wordt Jommekes kapsel in model geknipt door het plaatsen van een soepkom op zijn hoofd. In album 35, een verzameling losse grappen, loopt Jommeke eens rond met een Beatles-kapsel.



Bron: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Jommeke_\(stripreeks\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Jommeke_(stripreeks))

Een fragment uit: 'Stefanie Stekkebeen'



Aalmoezenier Marc Frenay

AFSCHEID VAN ONZE AALMOEZENIER

Op 12 september heeft de bisschop van Brugge (Lode Aerts) mij een nieuwe benoeming gegeven. Hij vraagt of ik pastoor wil zijn van Heule en Bissegem.

Ik heb het aanvaard.

Met dit schrijven wil ik voornamelijk mijn dank uitspreken voor die twaalf jaren dat ik hier dienst mocht doen.

Mijn dank gaat uit naar de directie, zeker ook naar de ergo, naar alle personeelsleden, maar ook naar alle bewoners.

Ik durf wedden dat ik meer kerkgangers had hier, dan dat ik zal hebben om mijn nieuwe parochie.

Ik heb jullie graag gezien! De vele bezoeken die ik aflegde waren steeds hartelijk.

Helaas moest ik ook afscheid nemen van mensen. Ik heb plichtsbewust het laatste sacrament mogen toedienen aan mensen die van ons zijn heengegaan.

Beste vrienden,

We hebben lief en leed met elkaar gedeeld. Ik ben blij dat ik die jaren met jullie mocht delen.

Het ga jullie goed en moge Gods zegen rusten op ieder van U.

Van harte,

Marc Frenay



Zeisels en vertellingen

Zeisels en Vertellingen
Naverteld door Julien Verbrugge
Boek VII -blz. 19-32
Vertelsel nummer 7

door E.H. Leroy

Over het paardje Malagys (deel 1)

In oude volksverhalen wordt er dikwijls gesproken over houten paardjes, paarden die door de lucht vlammen, en ook nog andere die echte toverstreken bedrijven zoals paarden zonder kop, met vlerken en weet wat nog al.

Huidig verhaal heeft het over zo een wonderpaardje dat “Malagys” noemde. Het komt uit een zestiende-eeuwse handschrift van Jacob Vandevelde en geboekt in de Nederlandse sagen van Wilhelm Wolf. Het verhaal speelt zich af in het Ieperse en verklaart mogelijk waarom een zekere kloof in de Kemmelberg “De Kinderput” heet.

In 1521 woonden drie rijke meisjes, Magdalena Ghyselin, Lucia Lammerson en Maxima Vanden Driessche naast elkaar in de Recolettenstraat. Het waren tevens drie vriendinnen. Iedere namiddag maakten ze rijkelijk gekleed samen een wandeling naar de boerenbuiten om frisse lucht in te ademen. Op een maandag wanneer de grootste warmte voorbij was vatten ze hun wandeling aan. Toen ze door de Tempelstraat wandelen zagen ze een mooi wit paardje. Ze herinnerden zich niet ooit zo een schoon wit paardje te hebben gezien. Zijn haarloze huid was wit als sneeuw en blonk als zilver. Zijn manen en staart waren kunstig met zijde doorweven. Zijn oogjes blonken als sterren in dat fijn sierlijk kopje. Op zijn rug droeg het een zadel van rood damast waarin wel honderd blinkende nagel staken. De drie meisjes stonden met open mond dat speciaal paardje te bewonderen en ze kwamen woorden te kort om het uit te drukken.

Terwijl ze daar stonden kwam een jongeling bij hen. Hij was chique gekleed en had kostelijke rijlaarzen aan met zilveren sporen. Hij bleek de ruiters van dat paardje te zijn.

“Wel juffertjes, heb je al eens zo een mooi paardje gezien” sprak hij hen aan.

“Nog nooit van heel ons leven, mijnheer” was hun oprecht antwoord.

“Dat is zeker, want over heel de wereld is er niet een paard dat ermee kan vergeleken worden. Keizers en koningen staan ervoor in bewondering. Ze hebben mij al schatten aangeboden om het te kopen. Het is niet te koop ook al boden ze mij heel hun koninkrijk met troon en al, noch zou ik van mij paardje niet willen scheiden. Mijn paardje noemt Malagys. Ik heb het in het verste gewest van Japan ontdekt. Ik ben speciaal naar Ieper gekomen om de bevolking van hier mijn paardje te laten bewonderen. Ge staat verstomd over zijn schoonheid maar dat is nog niets tegenover zijn intelligentie. Dat beestje heeft meer dan mensenverstand. Het kan de toekomst voorspellen en het lost de moeilijkste vraagstukken op. Bijaldien heeft het een eigenzinnig verstand. Nog nooit heeft een man in het zadel geduld. Waagde het toch iemand, op hetzelfde moment wierp het hem over zijn kop in het zand. Meisjes echter kunnen er alles mee doen wat ze willen. Daarom is het een vrouwenzadel dat opgezet is. Als een meisje het wil bestijgen bukt het hem tot tegen de grond en met allerlei gebaren wil het tonen hoe tevreden het is. Ge moet enkel maar zeggen waar ge wilt gebracht worden en het paardje zal er u heen brengen. Het kent alle straten, alle huizen en alle mensen. Interesseert het u een rit te maken met mijn paardje, bestijg het maar en zeg het waar u heen wilt. Ik blijf hier wel ter plekke wachten tot het terug komt”.

Magdalena was de vurigste en zette de ander twee aan om samen het paardje te berijden. “Wat zullen onze ouders staan kijken als we hen het paardje voorstellen”. Lucia en Maxima lieten zich gemakkelijk overhalen. Zoals gezegd Malagys knielde tot tegen de grond om ze te laten opstijgen. Eens het paardje weer op zijn poten stond beval Magdalena die de blauwen zijden toom vasthield: ”Malagys, eerst een ritje rond de Vesten en dan naar de Recolettenstraat.



Het paardje schudde even zijn kop, zwaaide met zijn staart en vertrok stapwaard. Zijn trap was zo deftig dat je het stappen op de stenen niet hoorde. De drie juffers waren zo gelukkig en voldaan dat ze aan het gieren gingen. Het paardje verdapperde gestaag zodat het na korte tijd als een schicht door de lucht kliefde. De drie zaten te bibberen

van schrik. Vesten en de hele stad waren in een oogwenk buiten hun gezichtsveld. Het paardje vloog steeds maar verder over landrijen, waters, bossen zodat geen van de drie op geen honderdste part nog wist waar ze momenteel waren. Hoe Magdalena ook smeekte hen aan de Recolettestraat af te zetten, Malagys gaf geen gehoor aan hun beden. Zijn ogen schoten vuur en vlam en zijn neusgaten spuwden als stoom uit. Het toverpaard wilde van geen stilstaan weten. Het werd avond en het werd nacht en nog steeds cirkelde het in grote bogen door de lucht. De meisjes weenden hete tranen en klampten zich aan elkaar vast.

Eindelijk, in de verte zagen ze al met eens een helverlichte omgeving. Het leek een slot waarvan alle vensters verlicht waren. Het paardje had dat ook ontdekt en stevende erop af. Hoe dichterbij ze naderden hoe duidelijker het werd dat het een versterkte burcht was met dikke muren omzoomd. De grote toegangspoort was een zijden behang. Je hoorde reeds van ver muziek en zingen alsof er een bruiloft aan gang was. Het paardje gaf een speciaal geluid, het behang schoof weg, Malagys stapte binnen en knielde zodat de meisjes met alle gemak konden afstappen. Nauwelijks stonden ze op de binnenplaats of daar traden van alle kanten rijk geklede vrouwen hen tegemoet. Met vreugdegebaren en klanken toonden ze aan dat de drie welkom waren.

“Kom toch vlug binnen beste vriendinnen het is vandaag “blijdag” en ze trokken de drie meisjes de zaal binnen.

“Neen, neen” zei Magdalena: “we zijn hier niet gekend en niet uitgenodigd. We weten zelfs niet waar we zijn. Het ware erg onbeleefd zo wij op uw uitnodiging zouden ingaan. Ten andere wij moeten dringend naar huis, onze ouders wachtten op ons“.

Maar wat ze ook weerlegden, ze moesten mee de zaal in. Het was een grote zaal rijkelijk met schilderijen opgesmukt en verlicht met grote kristalen luchters. Er stond een lange rij tafels, klaar voor een diner dat zou opgediend worden. Op het einde was een verhoog waarop



een kostelijke zetel als troon. Een dikke heer, het bleek de slotheer was erop gezeten. Het was hij die de maaltijd aanbood. Hij had een ronde Turkse muts op het hoofd en had een rozijnrode mantel om zich heen geslagen. Gouden kettingen hingen om zijn hals en aan zijn vingers droeg hij ringen met de kostbaarste diamanten bezet.

Wanneer de drie meisjes binnentraden stond die heer recht en heette hen welkom. “Ge zult u deze nacht samen met ons vermaken en hoogdag vieren. U was wel verwacht mijn knecht heeft mij van uw komst verwittigd en mijn paardje heeft u hierheen gebracht. Zijt niet verwonderd noch gegeneerd. Na afloop zal datzelfde paardje u terug naar huis brengen. Neem plaats aan tafel de gerechten worden zo opgediend.

Een bel klonk en uit verschillende hoeken kwamen kleine aardige mannetjes in verschillende kleuren gekleed met geurende schotels de zaal binnen. De wijn werd overvloedig geschonken en de jonkvrouwen genoten van de spijzen. Magdalena, Lucia en Maxima hadden gedwongen door hun tafelburen overal met lange tanden een weinig van gegeten. Hun enig verlangen was terug naar huis te keren. De maaltijd was opgebruikt en weer klonk de bel. Iedereen stond recht en het was een gebabbel en gezang dat horen en zien verliep.

Nu trokken onze drie vriendinnen naar de slotheer die nog steeds in zijn zetel bleef zitten. “Mijnheer” voerde Magdalena het woord “laat ons nu naar huis gaan, onze ouders zullen in grote angst verkeren. Zeg ons waar we ons bevinden en de weg naar Ieper kunnen bereiken. We danken u oprecht voor het heerlijk onthaal.

“Mijn lieve gasten” sprak de slotheer en met een was het muisstil in de zaal: “we hebben, dankzij mijn paardje Malagys deze avond deze drie lieve meisjes uit Ieper in onze kring. Daarom zullen we ons een opmerkelijk vermaken en een pand spelen ten voordele van ons paardje”. Aanstonds stonden alle juffrouwen in een grote cirkel opgesteld. Er bleken drie plaatsen onbezet.

Magdalena gevolgd door de twee anderen gingen nogmaals de slotheer smeken te mogen vertrekken maar daar was niet de minste kans toe. Ten andere de dikke die steeds zo innemend tegenover hen was geweest, bekeek ze al met eens zo nijdig dat ze van angst hun plaats in de cirkel gingen innemen.

De dikke slotheer klom opnieuw in zijn zetel en dreunde een hele reeks onverstaanbare woorden uit. De eigen jonkvrouwen verstonden wel alles. Onze drie Ieperlingen stonden daar onbegrijpend als was het Chinees dat hij dreunde. Omdat zij het niet begrepen hadden moesten ze een pand afgeven en een der jonkvrouwen kwam hen hun gouden oorringen afnemen. Er volgde weer zo een gedonder en opnieuw dienden ze een pand af te geven. Dat ritueel herhaalde zich bestendig en na al hun goudwerk, hun

spaarcenten, zelfs hun haar was afgeknipt, alles waren ze afgenomen. Daar stonden ze nu, beschaamd en verlegen tussen die overige vrouwen. Die begonnen ze uit te lachen en te vernederen.

De slotheer kwam nu van zijn troon afgedaald en zei: “we zullen nu wat verpozen en een glas wijn drinken op het succes van ons paardje Malagys die ons deze avond drie zulke charmante, amusante Ieperlingen heeft bezorgd”. Daar ging nogmaals een geheim deurtje open en een knecht in schitterend gewaad kwam tevoorschijn met een dienblad vol excellente wijnen. Elk der aanwezigen nam er een en hief het in de hoogte. Magdalena, Lucia en Maxima durfden geen uitzondering maken en hieven het, zij het bevend, in de hoogte.



“Op de gezondheid van ons paardje Malagys” opende de slotheer en alle jonkvrouwen riepen hem na. Maar op slag veranderde hun gelaat, hun ogen branden als gloeiende kolen in hun kassen. Van schrik verloren onze drie vriendinnen het bewustzijn. Toen ze weer bijkwamen wisten ze hoegenaamd niet hoelang ze daar hebben gelegen. Wel stelden ze vast dat zowel het slot als de slotheer en zijn jonkvrouwen verdwenen waren. Ze lagen op elkaar in een spleet van de Kemmelberg. Tegenwoordig noemt die spleet “De Kinderput”. Het was nog steeds donker, dus nog nacht. Wat moesten onze drie ongelukkige meisjes nu aanvangen. Ze wisten langs geen kanten waar ze verbleven, waren hun juwelen, hun schamel geld, tot zelfs het haar op hun hoofd kwijt. Ze weenden bittere tranen. De kille wind deed ze trillen van de koude.

Wordt vervolgd...

Terugblik

Schoolquiz in de PZ

2 september '22



Kunstschilders

Pablo Picasso

Pablo Picasso was het eerste kind van José Ruiz Blasco en María Picasso López. Zijn vader was kunstenaar, tekenleraar en conservator. In 1884 werd zijn zus Dolores (Lola) geboren en in 1887 zijn zus Concepción (Conchita).



Zijn opleiding volgt hij in Spanje. In Barcelona werd hij in 1896 toegelaten tot de school van La Llotja, waar zijn vader les gaf. Vanaf zijn vijftiende introduceerde Manuel Pallarès hem vroeg in de bordelen van de barrio chino uit Barcelona. In september 1897 vertrekt Picasso om te studeren in Madrid en slaagt in oktober voor het toelatingsexamen voor de koninklijke academie van San Fernando. Hij blijft er maar een jaar. Zijn doek, *Les Derniers Moments* toont Spanje op de Wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs (waar toen ook de Eiffeltoren voor was gebouwd). In die periode pleegt zijn beste vriend Carlos Casagemas zelfmoord.

Van 1901-1904 volgt dan de zogeheten blauwe periode. Gedurende deze jaren schilderde Picasso de armen, bedelaars en blinden in blauwe tinten.

Picasso had meerdere relaties: 1905-1909 Fernande Olivier (Amélie Lang), 1910-1915 Éva Gouel (ook wel bekend onder de naam Marcelle Humbert), getrouwd van 1918-1955 met de Russische balletdanseres Olga Khokhlova, 1927-1935 Marie-Thérèse Walter, 1936-1943 de fotografe Dora Maar, getrouwd van 1943-1953 met Françoise Gilot en getrouwd van 1961-1973 met Jacqueline Roque. Uit deze relaties werden meerdere kinderen geboren: Paulo Ruiz Picasso, Claude Picasso, Maya Widmaier-Picasso en Paloma Picasso.



“De Absintdrinkster” uit de blauwe periode van Picasso.

Opmerkelijk is dat zijn stijlperioden wisselen, bij het wisselen van muze (degene die hij als model schildert). Zo heeft hij van 1904-1906 de roze periode. Hij blijft melancholiek en wordt gedomineerd door liefde; er zijn ook veel verwijzingen naar de wereld van de dierentuin en het circus. Hij schildert maskers, harlekijnen, temmers en clowns. Picasso gaf in deze periode de voorkeur aan het werk aan de lijn, de tekening, in plaats van aan de kleur... Het is ook de tijd van de roze kraamafdelingen.

Van 1907 - 1917 doet Picasso pogingen om in het platte vlak (2D) toch driedimensionaal (3D) te werken. Niet zozeer met schaduwwerking, maar door het onderwerp in een beeld van meerdere kanten uit te beelden. Hierbij worden rechte lijnen en hoekige vlakken gebruikt. Dit werd het kubisme. Voorbeelden hiervan zijn: vrouw met peren (Fernande) uit 1909 en portret van Ambroise Vollard uit 1910.

Vrouw met peren, kubisme

In de Tweede wereldoorlog schilderde Picasso wel, maar kon zijn werk niet kwijt door de Duitse censuur.

Er volgt de klassieke periode, de surrealistische periode, de abstracte periode. In zijn latere periode trok hij zich terug uit het publieke leven, maar bleef wel schilderen.



Voorbeeld van een surrealistisch werk van Picasso is "De dans".

Daarna steeg zijn beroemdheid gestaag. Picasso overleed in april 1973 op 91-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking en is begraven bij Château de Vauvenargues bij Aix-en-Provence in Frankrijk.

Picasso heeft in veel verschillende stijlen geschilderd en zijn werk hangt in verschillende musea. Hij produceerde bijna 50.000 werken, waaronder 1.885 schilderijen, 1.228 beeldhouwwerken, 2.880 keramiek, 7.089 tekeningen, 342 wandtapijten, 150 schetsboeken en 30.000 prenten (gravures, lithografieën, enz.). Picasso maakt vooral abstracte schilderijen, maar hij kan ook schilderijen maken in andere stijlen. Hij staat bekend om zijn kubistische schilderijen. Kubisme is vooral met lijnen getekend. Het lijkt een beetje op abstract. Alleen komen er in kubistische schilderijen voorwerpen, landschappen of personen voor. Zo schilderde hij het sterfbed van zijn tante toen hij 8 was. ballet russes. Het bekendst is hij geworden met Guernica. Hij had ook drie vrouwen en heeft die allemaal nageschilderd. Hij schilderde in de stijl het kubisme. Pablo heeft een aantal zogeheten periodes gehad waarvan de belangrijkste periode de kubistische periode was. Hij wordt gezien als de schepper van het kubisme samen met zijn vriend Georges Braque.



“Guernica”, een van de bekendste werken van Picasso

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso

Terugblik

Naar de Poelberg met afdeling De Linde

7 september '22







Zanger van de maand

Jo Vally

Jo Vally, pseudoniem van Valère Maurice Caroline Lauwers, geboren te Wolvertem op 12 oktober 1958, is een Vlaamse zanger.



In het secundaire onderwijs volgde Jo Vally de opleiding mechanica, maar hij volgde ook notenleer en piano.

Met enkele vrienden uit de muziekschool richtte hij de band The Dreamband op waarin hij keyboard speelde. Zijn eerste solosingle nam hij op onder de naam Valli Low.

Later leerde hij manager Rik Vervecken kennen. Er werd besloten zijn artiestennaam te veranderen in Jo Vally en er werden enkele singles uitgebracht. Tien jaar lang lukte het hem niet om zijn zangcarrière uit te bouwen, totdat het nummer Neem m'n hart bij VTM terecht kwam en als supertip op 28 december 1989 in het programma Tien om te zien werd voorgesteld. Dit betekende zijn doorbraak en het begin van een succesvolle carrière.

Nadien volgden de hits elkaar op, waaronder de top 10-hit "In een droom zag ik je staan", een cover van "Un canto a Galicia". Ook de cd's die uitgebracht werden sloegen aan.

Toen in de jaren 90 van de vorige eeuw de verkoop van cd's voor alle zangers begon af te kalven, wisten Jo Vally en nog enkele andere zangers zich te handhaven. Vally vierde in 1999 zijn twintigjarige loopbaan in een uitverkocht Antwerps Sportpaleis.

In 2006 had hij weer een grote hit met het schlagernummer "Si si si (Kerida).

In 2007 kwam Jo Vally in het nieuws door een misplaatste grap waarin hij zelf een bericht de wereld instuurde dat hij door de Turkse politie in de gevangenis was gegooid. Dit bleek achteraf een promotiestunt voor zijn nieuwe album.

In 2009 vierde hij zijn dertigjarige carrière met een verzamelalbum en verjaardagsconcerten in Antwerpen en Oostende.

Na het verschijnen van de albums Jo Vally zingt Franse klassiekers en Jo Vally zingt zuiderse klassiekers kwam in 2013 een album met countryklassiekers uit. Deze cd's behaalden alle drie de tweede plaats van de Ultratop 200 Albums.



In de zomer van 2021 scoorde Vally voor het eerst een nummer 1-notering in de Vlaamse albumlijst met “De weg naar het geluk”, dat direct op de eerste plaats debuteerde.



Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jo_Vally

Koers uit de oude tijd ...

Op 19 augustus kwam onze jonge landgenoot Remco Evenepoel aan de start van de Ronde van Spanje met als doel om een etappe te winnen en een goed klassement te rijden. Na de 6e etappe veroverde



Evenepoel de rode trui. In het rood won Evenepoel de individuele tijdrit en de 18e etappe met aankomst bergop. Uiteindelijk gaf Evenepoel de eindzege niet meer uit handen. Met de Ronde van Spanje won Evenepoel zijn eerste grote ronde en werd hij 44 jaar na Johan De Muynck de volgende grote ronde winnaar voor België.

Johan De Muynck groeide op in Waarschoot en had 6 broers en zussen. Op zijn 14e moest hij gaan werken in een fabriek om mee voor inkomsten te zorgen. Hij ging fietsen om aan het grijze arbeidersleven te ontsnappen.



In 1970 mocht hij met de nationale ploeg in het Andesgebergte in Colombia oefenen, waar hij ontdekte dat hij ook kon klimmen. Hij werd in 1971 profrenner bij de Flandriaploeg waarin ook wereldkampioen

Jean-Pierre Monseré en Roger De Vlaeminck waren. In 1972 nam hij deel aan zijn eerste 'Grote Ronde': de Ronde van Frankrijk. Na een valpartij moest hij op de vierde dag al opgeven. De Muynck was geen klassieke renner, maar zou in 1973 wel de Brabantse Pijl als eerste grote eendagswedstrijd op zijn palmares mogen schrijven. Johan De Muynck behaalde zijn grootste overwinning in 1978 toen hij de Ronde van Italië won.

En zo heeft Johan De Munck na 44 jaar eindelijkke een grote ronde winnaar die hem opvolgt!

Terugblik

Optreden van de Accomusicband in de PZ

10 september '22





Lang leve de optimisten!

Tips & trucs om het vol te houden in moeilijke tijden.

Iedereen neemt gedrag van anderen over, dus laat je inspireren en beïnvloeden door optimistische rolmodellen die je perspectief op het leven veranderen. “Of het nu Obama, Greta Thunberg of de Dalai Lama is, kies iemand die het gevoel kan creëren dat er iets mogelijk is. Oudere mensen blikken vaak met een positieve blik terug op hun leven. De impact van negatieve ervaringen wordt kleiner en ondanks alles klinkt het toch: Ik heb het goed gehad. Dat heet “the positivity of aging”

Hoe herken je een optimist?

Een optimist heeft positieve verwachtingen over hoe iets gaat aflopen, omdat hij ervan uitgaat dat hij er controle over heeft. Een positivist toont daadkracht en blijft niet bij de pakken zitten: als hij per ongeluk een glas water over zijn laptop gooit, denkt hij: dit is niet leuk, maar wat kan ik doen om de schade te beperken?

Wat is het grootste verschil tussen een optimist en een pessimist?

“Vooral de manier waarop succes of tegenslag wordt verklaard, verschilt: een optimist schrijft makkelijker of vaker negatieve gebeurtenissen toe aan iets externs, tijdelijk en specifiek, terwijl een pessimist het eerder zal wijten aan interne, stabiele en globale factoren. Concreet: bij een verloren sportwedstrijd zegt de optimist: ‘De tegenstander was heel sterk en gefocust vandaag’, terwijl de negativist eerder denkt: ik ben niet sportief genoeg, het gaat mij nooit lukken om te winnen. Een optimist gaat uit van het bestcasescenario, een negativist van het tegenovergestelde.

Is optimisme aangeboren of aangeleerd?

Optimisme is voor een klein deeltje genetisch bepaald, maar de invloed van omgevingsfactoren zoals opvoeding en school spelen ook een grote rol: wat deden je ouders en je leerkrachten bij succes of een tegenslag: keken ze enkel naar de omstandigheden, of ook naar jouw rol? En heb jij geleerd hoe je daar invloed op kunt uitoefenen?



Wat is het nut van optimisme?

Optimisme zet je in beweging: je gaat zoeken naar mogelijkheden en komt minder makkelijk in een passieve slachtofferrol terecht. Langs de andere kant maakt overdreven optimisme je roekeloos, want je gaat ervan uit dat jou niks kan overkomen. Wie te snel rijdt, maakt nog altijd meer kans op een verkeersongeluk.

“Wie optimistisch is, schrijft successen toe aan zichzelf. De zon schijnt, maar jij bent wel naar buiten gegaan om ervan te genieten.”

Tips voor een hoopvoller, blijer leven

Praat over positieve dingen

We hebben het vaak met anderen over wat er niet goed gaat in ons leven: gedeelde smart is halve smart, klinkt het dan. Maar praat ook met iemand wanneer het wél goed gaat. Want door erover te praten komen positieve emoties naar boven. Klagen is besmettelijk, maar zeggen dat het goed gaat, ook.

Omring je met supporters

Wanneer je in een moeilijke situatie terechtkomt, kan het helpen om te kijken naar wie je kan aanmoedigen. Je hoeft geen schuld of schaamte te voelen om hulp te vragen aan anderen. Denk na over wie jij zou kunnen inschakelen om je te steunen en zoek op die manier grip op de situatie.

Observeer je denkpatroon

Kijk eens naar hoe jij met successen en tegenslagen omgaat en probeer ze op een positieve manier te benaderen. Door je spontane reactie onder de loep te nemen, wordt je bewust van je houding. Dat heb je niet in drie dagen onder de knie, je moet het lang volhouden. Optimistisch leren denken, vraagt een inspanning.

Leef in het nu

Ervaar een kop koffie met al je zintuigen, zonder met iets anders bezig te zijn en besef wat een fijne, positieve beleving dat is. Wat zie, hoor, voel, ruik, en proef je dat je zo'n goed gevoel geeft. Door mindful (met je volle aandacht) te kijken naar die lichtpuntjes, zie je wat er wél al is en wat er nú al goed gaat.

Creëer een positiever zelfbeeld

We hebben allemaal onze positieve en negatieve kanten, maar sta eens wat vaker stil bij waar jij allemaal goed in bent en wat jouw kwaliteiten zijn. Door je te focussen op de positieve punten, ga je jezelf meer waarderen.

Lach, ook al gaat het minder

Let op je lichaamshouding, want “wie altijd naar beneden kijkt, voelt alles zwaarder op zijn schouders wegen. Verplicht jezelf ook

om vaak te lachen, zelfs als je jezelf even minder goed voelt in je vel. Je zult zien dat je vanzelf vrolijker wordt.

Neem de slechte dagen erbij

We hoeven niet altijd 100% vrolijk te zijn. Ups en downs horen bij het leven. We hebben minder dagen nodig om te kunnen genieten van de betere.

Kies voor gezond

Onderzoek toont aan dat een actieve, gezonde levensstijl met voldoende beweging, slaap en sociaal contact bijdraagt tot je algemeen welzijn.

Zoek het gouden randje

Denk eens na: welke moeilijkheid uit je verleden kreeg een positieve wending door iets wat jij deed? In het onderzoeken van die momenten waarin je er al eerder in slaagde om een lastige periode door te komen en om te buigen tot iets positiefs, ligt een hoopvol perspectief.

Stay ☺
Positive

Bron: Libelle

Terugblik

Personeelsreis

Wijngaard Monteberg Heuvelland





Natuurproducten

Feitjes en weetjes over pompoenen

Een pompoen is echt de perfecte herfstgroente. Pompoenen bevatten veel vitamine A, vezels en mineralen. Ideaal dus als je gezond wilt eten.

Pompoenen komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Meer dan 8000 jaar geleden werden ze al gegeten in Peru en Mexico. Na de ontdekking van Amerika vonden ze hun weg naar Europa.

Pompoenen zijn er in vele kleuren en vormen. Naast oranje, zijn er ook witte, gele, groene, gevlekte en gestreepte pompoenen in verschillende vormen: rond of ovaal, peervormig of ui-achtig. Bekende soorten zijn de sierpompoenen, spaghetti pompoenen, de butternut en Hokkaido pompoenen.



Er zijn ongeveer 800 verschillende pompoensoorten, slechts 200 hiervan zijn eetbaar.

Pompoenen kun je op veel manieren in de keuken gebruiken! Wat dacht je bijvoorbeeld van pompoensoep, pompoentaart, pompoenbrood of geroosterde pompoen?

De grootste en zwaarste pompoenen kunnen enkele honderden kilo's wegen. Het wereldrecord staat op naam van een Belgische teler, die teelde in 2016 een pompoen van maar liefst 1190 kilo!



Van de pitten wordt pompoenolie gemaakt. Deze gezonde olie is niet geschikt om mee te bakken, maar kun je goed gebruiken in bijvoorbeeld een salade of groentensmoothie. Pompoenpitolie bevat ook vitamine A, E en K en de mineralen kalium, calcium, magnesium, fosfor, ijzer, koper, mangaan, zink en selenium. De olie verlaagt het cholesterolgehalte, helpt hart- en vaatproblemen te voorkomen en heeft een positieve werking tegen blaasproblemen. Voor mannen met lichte prostaatproblemen biedt de pompoen een vorm van natuurlijke verlichting omdat ze rijk zijn aan zink en juist een tekort aan zink kan een oorzaak zijn van prostaataandoeningen.

Om een liter pompoenpitolie te produceren zijn ongeveer 35 pompoenen nodig.

Als je pompoenen wilt kweken, let er dan op dat de plant makkelijk 5m² in beslag neemt. Let er dus ook op dat je de planten niet te dicht op elkaar zaait. Aan 1 of 2 planten heb je dus meer dan genoeg!

Een pompoen doet er maar 3 tot 4 weken over om van een zaadje tot flinke plant uit te groeien.

Pompoenen worden van september tot en met november geoogst en blijven enkele weken vers, mits ze koel en donker worden

bewaard. Eenmaal gesneden kun je pompoen nog een paar dagen in de koelkast bewaren.

Let er bij het kopen van een pompoen op dat deze nog steeds zijn steel heeft. Pompoenen zonder steel zijn soms niet eetbaar. De pompoen moet zwaarder aanvoelen dan hij op het eerste gezicht lijkt. Wanneer een pompoen hol klinkt als je er op klopt is hij rijp.



Om te voorkomen dat een pompoen gaat schimmelen tijdens Halloween wordt de binnenkant van de uitgeholde pompoen vaak ingesmeerd met azijn en wordt de buitenkant bespoten met haarlak.

En hoe weet je dan dat je pompoen rijp is om geplukt te worden? Dat zie je aan de steel. Als deze rimpelig en kurkachtig is en de pompoen keihard is, dan kan je hem lossnijden van de plant.

Let er bij het oogsten op dat je de pompoen niet beschadigt, hierdoor gaat hij rotten. Laat er ook altijd een stukje steel aanzitten.

Na de oogst kan je het beste 1 tot 2 weken wachten, voordat je de pompoen gaat klaarmaken. De pompoen rijpt nog door en wordt zoeter van smaak als je even wacht.

Wil je hem nog even bewaren na het oogsten? Bewaar hem dan droog en op een donkere plek.

Terugblik

Personeelsreis

Wijngaard Monteberg Heuvelland





Verslag bewonersraad

VERSLAG PARTICIPATIERAAD

(gebruikers- en familieraad) van 26 april 2022

Aanwezig:

ZORG Tielt: Pascale Baert, Hilde Van Maele, Dorine Deblaere, Nadine Roelandt, Marieke Coudenys, Gaëlle Evrard

Bewoners: Albert Casier, Rosette De Vlaminck, Helena Verbeke, André Vroman, Georgette Wullaert, Lisette Minne, Margareta Soenens, Zulma Tuyn, Mariëtte Lauwers, Werner Lafosse, Georgette De Craemer,

Familie van bewoners: Ingrid Lievens, Leen Vanrobaeys, Mieke Christiaens, Luc Desmet, Dominique Verbeerst, Pascal Engels, Cynthia De Witte, Rita Callewaert, Luc Ranson

Verontschuldigd: Bewoners José Braekevelt, Paula Dierckens

1. Toelichting doelstelling gebruikers- en familieraad

Iedereen stelt zich voor. Pascale Baert geeft meer duidelijkheid over het doel van de gebruikers- en familieraad. Tijdens deze raad worden de pijnpunten bekeken en afspraken gemaakt. Er worden geen individuele problemen besproken.

2. Keuken

Er werd afscheid genomen van Sodexo op 31/12/2021. Er is sinds 1/1/2022 een nieuwe samenwerking aangegaan met Aramark. De hoeveelheden werden bijgestuurd. Ook de kwaliteit en de samenstelling van de maaltijden werd verbeterd. Er wordt geprobeerd om een meer gevarieerde menu aan te bieden. Ook naar de zomer toe wil men proberen meer verse / rauwe groenten aan te bieden. 's Avonds wordt er een bijkomend dessert gegeven.

De bewoners zijn over het algemeen tevreden over de hoeveelheden en de kwaliteit. Soms zijn er speciale ingrediënten zoals vergeten groenten of Provençaalse groenten, dit valt niet altijd in de smaak van de bewoners. Er wordt een evenwicht gezocht tussen de verschillende bewoners en hun voorkeuren door variatie in de maaltijden.

Er waren in het begin fouten met het nieuwe systeem (elektronisch dossier per bewoner). De hoteldienst zal er op letten om de gevraagde maaltijd bij de juiste bewoner te brengen.

De persoonlijke bediening door de hoteldienst (spreken de bewoners aan met hun naam) wordt sterk geapprecieerd door de bewoners en de familieleden. Er is een grote betrokkenheid tussen de medewerkers en de bewoners door onze manier van werken (hoteldienst).

Wanneer er 's morgens een koffiekoek is voor het ontbijt wordt er gekeken om 's middags fruit als dessert te geven. Men meldt dat er meer fruit gegeven kan worden. Ook voor diabetes patiënten zal er meer aandacht besteed worden om suikervrije yoghurts te voorzien. Sommige bewoners wensen liever bediend te worden door dezelfde persoon. Dit kan niet altijd gerealiseerd worden rekening houdend met de shiften, sociale wetgeving, verlofdagen, ...

Op 19/5/2022 start er een nieuwe chef-kok die de organisatie van de keuken zal coördineren. Hij zal ook de bestellingen en de hygiënevoorschriften opvolgen.

Pascale Baert vermeldt dat de maaltijden hier ter plaatse worden bereid.

De koks zullen er op toezien dat het vlees niet meer na gaart in de warmhoudkar en zal de karren bijregelen. Er wordt gesuggereerd om de frietjes vers te serveren in plaats van op het bord (de frietjes verliezen te snel hun krokant kantje).

In het algemeen worden er verschillende stappen genomen voor een verbetering van de maaltijden.

3. Ergo - animatie

Marieke geeft een korte uiteenzetting over de ergo activiteiten: deze bestaan uit groepsactiviteiten op de afdeling (bingo, quiz, een kruiswoordraadsel oplossen, tearoom, woordzoeker, ...) en in de polyvalente zaal (kaarting & teerling, optredens, verjaardagsfeesten, Swingo, Premiejager, Rad van Fortuin, ...) maar ook over individuele activiteiten. Het doel is om interactie te creëren bij de mensen. Er worden uitstappen gepland, wandelingen gemaakt, ...

Een bewoner merkt op dat er soms fouten staan in het weekschema en/of Darrasnootje met betrekking tot de activiteiten en de plaats waar deze door gaan. Op het infokanaal bij de huur televisies op zender 999 kan men het weekschema raadplegen. Het weekschema hangt ook uit op de verschillende afdelingen en er zijn ook individuele posters met de dagelijkse activiteit.

Er wordt de vraag gesteld of een eucharistieviering wel op een activiteitschema thuis hoort. Dit werd toegevoegd in coronatijden omdat bewoners op die manier ingelicht werden of er al dan niet eucharistieviering was. (geen vast systeem in die periode)

Sommige familieleden willen een uitbreiding van de activiteiten voor hun bewoners. De ergo wilt zo veel mogelijk bewoners betrekken / bereiken bij de activiteiten.

Marieke legt ook uit dat sommige activiteiten minder succes hebben op haar afdeling. Een quiz is moeilijker en daardoor bereik je ook minder bewoners. Bingo is erg populair en er is een grote opkomst. Een familielid vraagt of het mogelijk is om een activiteit op donderdag (als Marieke er niet is) te laten organiseren door stagiairs / andere medewerkers? Bewoners van de Linde kunnen steeds naar de markt met vrijwilligers en er is ook turnles voorzien. Stagiairs alleen een activiteit laten organiseren kan niet meteen omdat er heel wat komt bij kijken.

Marieke meldt dat vanaf april de verjaardagsfeesten terug mogen doorgaan met bewoners en familie in de polyvalente zaal. Misschien wordt er in juni een BBQ per afdeling georganiseerd. De familieleden vragen om vroeg op voorhand verwittigd te worden van de datum van de BBQ.

4. Verpleging / verzorging

Nadine geeft een woordje uitleg over de verpleging en verzorging binnen het woonzorgcentrum. Het is de bedoeling dat de gewoontes van thuis zo veel mogelijk overgenomen worden. De dagindeling is belangrijk (tijd van opstaan / slapen / eetgewoontes / ...). Voor Corona ging een verpleegkundige op huisbezoek voor een opnamegesprek en werden er belangrijke zaken besproken zodat een opname vlot kon gebeuren. Opnamegesprekken thuis worden terug georganiseerd. Bij het WZC Deken Darras is het de bedoeling van de bewoners een “thuis-gevoel” te geven (en niet alleen van de bewoners te verzorgen). De “zorg” in het woonzorgcentrum bestaat uit hygiënische zorg, voeding, medicatie en een individueel begeleidingsplan van de noden van de bewoner zelf. Er zijn bijvoorbeeld bewoners die pas om 10u op staan en ontbijten.

1 x per week krijgt een bewoner een bad / douche. Dit kan ook meer zijn.

Een evaluatiegesprek na 2 à 2,5 maanden opname zal ook terug gestart worden. Na die periode is het belangrijk om met de familie en de bewoner samen te zitten om de opname in het WZC te evalueren en eventueel bij te sturen.

Een bewoner meldt dat er ook een heel positieve begeleiding is bij bewoners die overlijden. Partners en familieleden krijgen veel steun van de medewerkers.

5. Ingediende agendapunten familie

➤ Communicatie

Een familielid vraagt naar meer communicatie over bepaalde afspraken omwille van uitbraak virus (bv buikgriep) op een afdeling. Zij verwijst hiervoor naar de kleine uitbraak van een virus waarvan de bewoners nauwelijks en de familieleden niet waren ingelicht. Bewoners verstonden niet waarom ze op de kamer moesten blijven.

Er wordt meegegeven aan alle afdelingen om zoals bij het Corona virus, de familieleden van de betrokken bewoners te informeren (telefonisch en/of per email).

➤ Kapsalon

Donderdag en vrijdag is de kwaliteit van het kapsalon iets minder. Carine Lambert kan onmogelijk alle bewoners doen omdat zij ook nog haar eigen kapsalon heeft. Een familielid vraagt of het niet mogelijk is om een bijkomende kapster (eventueel stagiair) te vinden voor donderdag en vrijdag zodat de bewoners er het weekend goed uit zien.

Het is heel moeilijk om nog een kapster te vinden die in het WZC wilt werken op die dagen omdat zij dan meestal werken voor andere kapsalons. Voor bepaalde bewoners komen er kapsters aan huis. De gegevens van deze kapsters zullen doorgegeven worden aan de familieleden die erom vragen.

6. Varia

- 4^{de} COVID vaccinatie
Een familielid vraagt of er nog een 4^{de} vaccinatie zal gegeven worden voor de bewoners. Momenteel hebben wij daarover nog geen info ontvangen van Zorg & Gezondheid.
- Corona maatregelen
Er wordt de vraag gesteld naar de mondmasker plicht : waarom wordt deze nog toegepast ? Er wordt toegelicht dat van overheidswege een mondmasker nog verplicht is. Het is ook zo dat Zorg Tielt zelf Corona maatregelen mag opleggen: het is aan het WZC om de risico's in te schatten. Daarom is het aantal bezoekers op de kamer nog beperkt rekening houdend met de oppervlakte van de kamer.
- Kranten / tijdschriften op zaterdag
De bedeling gebeurt door 2 bewoners maar de kranten komen niet altijd op tijd toe en zijn niet onderverdeeld per afdeling. Ook staat het etiket met de naam van de bewoner soms aan de binnenkant van de krant. Vroeger bedeelde de nachtdienst de kranten maar nu lukt dit niet meer (laattijdige levering van de kranten door de post). Dorine kijkt voor een mogelijke oplossing : een medewerker schoonmaak zal de zaterdagmorgen de verdeling doen zodat bewoner ze correct kan bedelen.
- Data gebruikers- en familieraad
Deze wordt ingepland om de 3 maanden. De volgende vergadering die in juli zou moeten doorgaan wordt verplaatst naar september. De vergaderingen zullen niet steeds op dinsdag plaats vinden.
- Familieleden stellen voor om 1 keer per maand een aperitief moment in te lassen op zondag voormiddag (bv bij speciale aangelegenheden zoals Moederdag, ...) in de polyvalente zaal. Zij kunnen meehelpen als vrijwilliger. Er is die dag wel misviering in de PZ maar misschien kan 1 misviering per

maand op zondag vervangen worden door een aperitiefmoment?

Men bekijkt de praktische organisatie hiervan

- Organogram
Een familielid vraagt hoe de structuur is van ZORG Tielt. Pascale Baert licht toe dat het dezelfde structuur is als Stad Tielt, nl. stad Tielt heeft een Burgemeester en een Algemeen Directeur, Zorg Tielt heeft een Voorzitter en een Algemeen Directeur. Isabelle Ollevier blijft nog tot en met 31/05/2022. De functie werd open gesteld.
- Prijsstijging WZC Deken Darras
In Tielt zijn er 3500 senioren. Het WZC heeft 180 bedden en Residentie Ampe heeft er 30.
De realisatie van een nieuw dagverzorgingscentrum en assistentiewoningen beantwoordt dus zeker aan de noden

Er komt een prijsstijging vanaf 1 augustus 2022.

Naast de indexering zal er ook een structurele verhoging van de dagprijs gebeuren.

We zitten momenteel aan een zeer lage dagprijs die elk jaar wordt geïndexeerd.

Bovendien is bij ons het wassen van de kledij en het beddengoed inbegrepen in de dagprijs, bij andere WZC's is dit niet altijd het geval.

Vanaf 01/08/22 zal de dagprijs zal met 5 € stijgen (index + structurele verhoging).

Ook de berekening van tarief echtparen verandert vanaf die datum.

Deze verhoging is voornamelijk gevolg van

- Extra personeelskost wegens nieuwe weddeschalen personeel (IFIC)
- Hoge energiekosten
- Indexaties bij onze leveranciers (wasserij, incontinentiemateriaal, keuken,)

Wij zijn niet winstgevend. Zorg Tielt staat voor kwaliteitsvolle zorg tegen een betaalbare prijs. Daarvoor krijgt zorg Tielt voor al zijn instellingen jaarlijks een dotatie van Stad Tielt. Ook de pensioenen van de bewoners worden dit jaar ook 3 keer geïndexeerd.

Mochten de bewoners niet toekomen met hun pensioen om de verblijfsfactuur te betalen, dan kan steeds een aanvraag ingediend worden bij het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

Bij ons is het wassen van de kledij en het beddengoed inbegrepen in de dagprijs, bij andere WZC's is dit niet altijd het geval.

- Verbljfsfacturen
De verblijfsfacturen worden zo veel mogelijk per email verstuurd.

Er wordt veel appreciatie en dankbaarheid getoond door de bewoners en de familieleden. In juni wordt er een uitnodiging verstuurd voor de volgende vergadering in september.

**VOLGENDE PARTICIPATIERAAD : MAANDAG 17 OKTOBER '22
om 18u in de polyvalente zaal van het Woonzorgcentrum**

Kruiswoordraadsel

Kruiswoordraadsel oktober

Oplossing p.76

Horizontaal

2. Ontvangstbewijs – zeilvaartuig - pronkzuchtig
3. Vervoermiddel - kathedraal
4. Dobber – uit een grote Duitse stad - tijdperk
5. Plaats in Vlaanderen – feestmaaltje – sadomasochisme (afk.)
6. Drietal – Pausgezind – winters voertuig
7. Vogel – tweetal – dopingproduct (afk.)
8. Sporenplant – in iemands voordeel - avonduitvoering
9. Uitroep – meer dan wenselijk - later
10. Geringe dichtheid - gescheiden
11. Kluitenbreker – zware taak
12. Paling – wurgslang – dokter – koude lekkernij
13. Postuur (Frans) - haarkrul
14. Mouwloos vestje – jong kind – hamer voor het kolfspel
15. Snelle sportwagen - uitmuntend
16. Varkentje – aaneenschakeling - bevel

Verticaal

- B. Half (in samenstellingen) – ondergrondse afvoerbuïs – bewijs van afwezigheid
- C. Samenvoeging – fel van kleur – dik en plomp
- D. Voordeel opleverend – dameskledingstuk – haag – deel van een gevangenis
- E. In orde – uitroep van verbazing – Indonesisch weefsel
- F. Lijn – geslaagd - lidwoord
- G. Uitgedreven lucht – vloerbedekking
- H. Schilderij – achtervoegsel - bolgewas
- I. Lastig persoon – wennen
- J. Zware bijl – loofboom – werk van een kunstenaar - muzieknoot
- K. Europeaan – kippenproduct – een weinig - onaanzienlijk
- L. Afstandsmaat – schaatsplezier - serpent
- M. Aanwijzend voornaamwoord – spieden – Spaanse uitroep
- N. Plaats in Antwerpen – een zekere - keuring
- O. Vertrek in zekere vorm – schermbloemige plant – Griekse letter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Black		Black		Black		Black		Black		Black		Black		Black
2					Black						Black				
3	Black						Black								
4				Black						Black		Black			
5	Black	Black					Black						Black		
6					Black						Black				
7	Black		Black			Black				Black				Black	
8				Black				Black							Black
9	Black							Black			Black				
10							Black		Black						
11	Black	Black			Black							Black		Black	
12				Black				Black					Black		
13	Black		Black								Black				Black
14						Black				Black					
15	Black							Black							
16				Black									Black		

Woordzoeker

Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal, verticaal en diagonaal:

Zonnedorp – optimisme – oktober – surrealistisch – pompoenen – piano – notenleer – picasso – guernica – kubisme – malagys – rozemieke – annemieke – sportpaleis – weegschaal – conchita – ultratop – geluk – paling – gilet

P	A	L	I	N	G	O	K	T	O	B	E	R	T	Y	U
U	S	U	R	R	E	A	L	I	S	T	I	S	C	H	F
H	A	Z	C	H	P	I	A	N	O	K	O	P	B	N	R
P	O	N	O	O	P	H	J	K	K	U	P	O	P	N	O
G	O	V	N	N	N	V	Y	J	J	B	T	R	I	O	Z
U	M	M	C	E	N	C	B	K	L	I	I	T	C	T	E
E	A	A	P	F	M	E	H	Y	U	S	M	P	A	E	M
R	I	U	L	O	T	I	D	I	T	M	I	A	S	N	I
N	Z	V	B	A	E	B	E	O	T	E	S	L	S	L	E
I	X	T	U	I	G	N	K	K	R	A	M	E	O	E	K
C	L	M	K	L	O	Y	E	F	E	P	E	I	U	E	E
A	G	E	L	U	K	W	S	N	V	B	J	S	Y	R	Y
T	F	U	L	T	R	A	T	O	P	C	G	I	L	E	T
H	W	E	E	G	S	C	H	A	A	L	L	M	O	P	P

Spelletje “verborgen gemeenten”

door Julien Verbrugge

Verborgen gemeenten

- 1) Het regende hard en toch liep er iedereen door
- 2) Het leven is kort rijk zijn telt niet
- 3) Dit treft het Brusselse gewest en de omgeving
- 4) De praalstoet zal dit jaar weer uitgaan
- 5) Wij waren moe maar ook onze ezel zat erdoor
- 6) Dronkemans heeft weer zijn week loon verzopen
- 7) Een hobo kenmerkt zich door zijn scherpe klank
- 8) Aan de overkant werpen de betogers met stenen,
- 9) Ook Vlaanderen kent scherp en heuvelachtige wegen
- 10) Van over berg en dal kwam ons horengeschal
- 11) Stuur de koude naar de eeuwigheid
- 12) De praalstoet zal weer uitgaan dit jaar
- 13) Je moet mij niet met de tong eren doch met je hart
- 14) Ik ken “de denker” van Rodin antwoordde Kurt
- 15) In Tielt zeggen ze bleuven in plaats van blijven

Gegeven 10) bevat twee keer dezelfde gemeentenaam,
eens in het Nederlands en eens in het Frans

Oplossing op de volgende pagina!

Oplossing: verborgen gemeenten

- 1) Het regende hard en toch liep er iedereen door
- 2) Het leven is kort rijk zijn telt niet
- 3) Dit treft het Brusselse gewest en de omgeving
- 4) De praalstoet zal dit jaar weer uitgaan
- 5) Wij waren moe maar ook onze ezel zat erdoor
- 6) Een slang is lenig en taai, waardoor ze kronkelt
- 7) Een hobo kenmerkt zich door zijn scherpe klank
- 8) Aan de overkant werpen de betogers met stenen,
- 9) Ook Vlaanderen kent scherp en heuvelachtige wegen
- 10) Van over berg en dal kwam ons horengeschal
- 11) Stuur de koude naar de eeuwigheid
- 12) Dronkemans heeft weer zijn week loon verzopen
- 13) Je moet mij niet met de tong eren doch met je hart
- 14) Ik ken “de denker” van Rodin antwoordde Kurt
- 15) In Tielt zeggen ze bleuven in plaats van blijven

Horoscoop

Weegschaal

Jaarhoroscoop Weegschaal 2022

2021 was het jaar van onrust, maar ook van verbinding. Iets wat Weegschalen goed kunnen. Ondanks alle stress rondom de pandemie, liet de Weegschaal zich niet gek maken. Je weet goed je rust te pakken en anderen daarbij te helpen. Daar pluk je komend jaar de vruchten van. Mensen zijn graag bij je en je kunt ook in 2022 genoeg tijd aan dierbaren geven. Want dat is wat je hebt geleerd de afgelopen periode; hoe fijn tijd vrijmaken voor anderen kan zijn. Plan dit jaar dus ook momenten voor quality time met je familie en vrienden. Boek eindelijk eens dat reisje met vrienden.

Jaarhoroscoop Liefde en relaties – Weegschaal 2022

2022 is het jaar om eens kritisch naar je omgeving te kijken. Let daarbij eens op hoeveel tijd je spendeert aan kennissen en mensen die wat verder van je af staan. Kies zorgvuldiger aan wie je je kostbare vrije tijd geeft. Single Weegschalen doen er goed aan om in te tunen op hun gevoel. Maakt iemand je ongemakkelijk of verdrietig? Handel daar dan ook naar. Rond februari bots je tegen iemand aan die jou zal uitdagen stil te staan bij of iets wel of niet goed voor je is. Voor de Weegschaal in een vaste relatie is het raadzaam om wat vaker stil te staan bij je gevoel. Probeer beter te communiceren met je partner door uit te leggen wat zijn/haar gedrag met je doet.

Jaarhoroscoop Financieel – Weegschaal 2022

Ook dit jaar zul je goed af moeten wegen waar je je geld aan uit geeft. Je geeft graag geld uit, maar de eeuwig schenkende geldboom staat ook niet in jouw achtertuin. Je banksaldo laat meer ruimte zien dan in 2021, maar waar ga je het aan uitgeven Weegschaal? Je denkt na over een grote aankoop, daar is ruimte voor rond de zomer, maar je zult goed moeten onderhandelen over de prijs. Iets wat je van nature goed af gaat. Betaal niet te veel!

Rebus

Oplossing pagina 75

Iedere maand vind je in 't Darrasnootje de rubriek 'Zanger van de maand'. Daarbij hoort een rebus, waarbij jullie de titels van liedjes van die zanger moeten ontcijferen. Wie vindt de juiste titels? Deze rebus gaat over 'Jo Vally'.

Rebus 1

-M



(maan)

-B +LE



(bal)+le



(vrouwen)

Antwoord: A E V R

Rebus 2

- H

-N

- B

W= M

L=T

N=T



(hals)



(den)



(liefde)



(baan)



(wijn)



(deur)



(slaan)

Antwoord: A . . D . L . . F D E A . . M . . . D . . R S

Rebus 3

-B

K=V

T=J

-P
-W

L=M
-M

-B +

P=L
R=N



(been)



(zomerdag)



(koor)



(touw)



(pen)



(lijm)



(bal)



(peer)

Antwoord: E . . Z . M G . O . . J . . E . M . . A

Rebus 4

-K

-N



(woorden)



(kin)



(den)



(wind)

Antwoord: W I . . W . .

Wist je dat ...

... we ons vastgereden hebben met de autocar tijdens de personeelsreis van dinsdag 20 september? Tijdens het manoeuvreren om weg te rijden kwam de bus met zijn achterkant vast te zitten op de parking. We hadden er een heuse takelwagen voor nodig om de bus terug los te krijgen. Uiteindelijk kregen ze hem los en konden we terug huiswaarts keren.



... we plantjes gekregen hebben van het Plantjescomité? Het Plantjescomité verkocht maar liefst 1200 azaleaplantjes voor Kom Op Tegen Kanker. De verkoop bracht maar liefst 9600 euro op. De plantjes die over waren kregen we cadeau en konden we over de afdelingen verdelen. Merci daarvoor!



... Filou begin oktober 1 jaar wordt? Een jaar geleden woog hij nog 140 gram, nu weegt onze Filou 4 kg en 600 gram!

Heb je het al gezien? Aan zijn halsband hangt een klein zwart bakje. Het is een tracker zodat we Filou kunnen volgen. Een tijdje geleden had ik Filou gevonden in een maisveld, toevallig. Hij had dan ook een gevaarlijke weg moeten oversteken. Nu ben ik wat meer gerust, waar hij overal zit. Wanneer hij op wandel gaat of te ver van huis gaat, krijg ik een melding op mijn gsm. Op de foto hieronder, zie je op een plattegrond waar Filou op 26 september geweest is.



... Tamara op dinsdag 27 september bij enkele bewoners, die elke week hun nagels laten lakken, gelish nagels kwam zetten en lakken? Gellak is iets tussen gewone nagellak en gelnagels. Het is sterker waardoor het langer blijft, en het blinkt meer. In de plaats van afbladerende nagellak blijft deze gellak meer dan 14 dagen mooi! De gellak wordt in verschillende lagen aangebracht en hardt uit in een bakje met een UV-lamp. Tamara bracht ook verschillende versieringen aan zoals diamantjes en lijntjes. Om de gellak te verwijderen doe je wat aceton op een watje en zet je dat vast op de nagel met aluminiumfolie. Dat moet je dan 10 minuten laten weken...



Moppentrommel

Een dronken, sterk naar alcohol geurende man zat in de trein naast een priester.

Zijn das zat vol vlekken, zijn wangen onder de rode lippenstift en een halflege fles Bacardi stak deels uit de zak van zijn gekreukte vest.

De man opende zijn krant en begon erin te lezen.

Na een vijftal minuten richtte hij zich tot de priester en vroeg: "Zeg, eerwaarde, weette gij d'oorzaake van artrose?"

"Ja, mijn zoon, dat komt door erg losbandig te leven, te veel alcohol te drinken, niet naar de kerk te gaan, te slapen met prostituees, geen bad te nemen, kortom losbandig te leven in zonde."

"Awel merci", mompelde de dronken man terwijl hij weer zijn krant indook.

De priester, nadenkend over wat hij gezegd had en een beetje nieuwsgierig: "Neem me niet kwalijk maar hoe lang heeft u al last van artrose?"

"Ikke eerwaarde? Ik heb geen artrose, maar ik lees hier net in de krant dat de paus dat heeft..."



De baas klaagde in de stafvergadering dat hij te weinig gerespecteerd werd. De volgende dag bracht hij een plakkaatje mee waarop stond: 'Ik ben De Baas !' Hij plakte het op de deur van zijn bureau. Toen hij na de middag terugkwam van de lunch, zag hij dat iemand daaraan een berichtje geplakt had. Daarop stond: 'Uw vrouw heeft gebeld, ze wil haar plakkaat terug !'

Jantje zit op school en zegt opeens "broem broem", de meester zegt hou eens op Jantje. Even later zegt hij weer "broem broem", waarop de leerkracht zegt: "nog een keer en je gaat naar de gang." En weer even later zegt hij weer "broem broem" waarop de leerkracht boos reageert: "ga nu maar naar de gang." Jantje antwoordt: "Sorry meester m'n benzine is op"

't Kamielke

't Rijdend winkeltje gaat door op dinsdagnamiddag!
Wil je iets specifiek bestellen?
Geef dit dan door aan de ergotherapeute van de afdeling.

-  Dinsdag 4 oktober 2022
-  Dinsdag 11 oktober 2022
-  Dinsdag 18 oktober 2022
-  Dinsdag 25 oktober 2022



***Maak jij het lijstje,
ik maak het reisje***

Oplassing rebus

Rebus 'Jo Vally'

pag. 68-69

Rebus 1

Aan alle vrouwen

Rebus 2

Als de liefde aan mijn deur staat

Rebus 3

Een zomerdag voor jou en mij alleen

Rebus 4

Woorden in de wind

Oplissing kruiswoordraadsel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		S		N		S		T		A		M		B	
2	R	E	C	U		T	J	A	L	K		IJ	D	E	L
3		M	O	T	O	R		B	A	S	I	L	I	E	K
4	S	I	M		K	E	U	L	S		E		E	R	A
5			B	R	E	E		E	T	E	R	IJ		S	M
6	T	R	I	O		P	A	A	P	S		S	L	E	E
7		I		K	A		D	U	O		E	P	O		R
8	M	O	S		M	E	E		S	O	I	R	E	E	
9		O	C	H	A	R	M		T	E		E	R	N	A
10	IJ	L	H	E	I	D		I		U	I	T	E	E	N
11			E	G		O	P	G	A	V	E		N		IJ
12	A	A	L		B	O	A		A	R	T	S		IJ	S
13		L		C	A	R	R	U	R	E		L	O	K	
14	G	I	L	E	T		K	I	D		M	A	L	I	E
15		B	O	L	I	D	E		E	M	I	N	E	N	T
16	B	I	G		K	E	T	E	N	I	N	G		G	A

Openingsuren en spreekuren

■ Bezoekuren

Alle dagen van 08u00 tot 21u00

■ Onthaal – administratie

van maandag t.e.m. vrijdag
08u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00

■ Polyvalente zaal

Open voor bewoners en familie tijdens de week en het weekend
van 13u30 tot 17u.

■ Maatschappelijk werker, Lies Derluyn

van maandag t.e.m. vrijdag niet op woensdag
08u30 – 12u00 / 13u30 – 17u00

■ Voorzitter, Pascale Baert

Op afspraak

■ Moreel consulent

Op afspraak

Diensten van Zorg Tielt

■ WZC Deken Darras

Schependomstraat 4 – 8700 Tielt / tel.: 051/42 79 70
Infokanaal: zendernummer 999
Website: <http://www.ztielt.be>

■ Serviceflats Residentie Ampe

Deken Darraslaan 19 – 8700 Tielt / tel.: 0479/87 80 57

■ Dagverzorgingscentrum Huyse Kenhofs

Deken Darraslaan 17 / tel.: 051/40 62 76

■ Dienstencentrum 't Vijverhof / Thuiszorgdiensten (Minder Mobiele Centrale – Warme Maaltijden – Klusjesdienst – Poetsdienst)

Kortrijkstraat 66-68 / tel.: 051/40 26 46

Kapsalon

Kapster Carine Lambert werkt, enkel op afspraak, in het kapsalon op maandag, dinsdag en woensdag. Je kan een afspraak maken via het verplegend personeel van uw afdeling of met de kapster zelf.

't Rijdend winkeltje Kamielke en rijdende bibliotheek

Iedere week komt er iemand van het ergo team langs op de kamer. Wens je iets te kopen die niet in het assortiment zit, geef dit dan door aan de ergotherapeut van je afdeling.

Met medewerking van:

Directeur: Hilde Van Maele

Redactieploeg: Marieke Coudenys, Greta Van Keirsbulck, Bram Puype