

't Darrasnootje

Januari

2024



De beste wensen voor 2024!

De beste wensen voor 2024!

zorg tielt 

WZC Deken Darras
GAW Residentie Ampe
& Huyse Darras

Inhoudstafel

Inhoudstafel	1
Spreuk van de maand.....	3
Nieuwe bewoners	7
We namen afscheid.....	8
Interne verhuis	13
Jarigen in januari.....	14
Nieuwe personeelsleden.....	17
Terugblik.....	18
Dansstijl van de maand	22
Terugblik.....	25
Nieuwjaar, vroeger en nu.....	32
Terugblik.....	37
Bierdegustatie	45
Terugblik.....	47
Turnen	48
Terugblik.....	49
Kruiswoordraadsel.....	54
Woordzoeker.....	56
Wist je dat	57
Afspraken gebruik leefruimtes	58
Moppentrommel	59
Oplossing kruiswoordraadsel.....	60

‘t Kamielke	61
Openingsuren en spreekuren.....	62

Alle foto's kunnen besteld worden tijdens de fotoprojectie of via een bestelbon te verkrijgen aan de receptie (€ 0,27 per foto)



Spreuk van de maand



Dinsdag 2 januari 2024

Voormiddag NIEUWJAARSDRINK (Wilg, Beuk)

Namiddag WANDELEN bij mooi weer om 14u

Woensdag 3 januari 2024

Voormiddag MISVIERING in de PZ om 10u

NIEUWJAARSDRINK De Linde

Donderdag 4 januari 2024

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u

Vrijdag 5 januari 2024

Namiddag RADIO FIGARO komt plaatjes draaien
(op voorhand doorgeven wat je wil horen)
om 14u30 in de PZ

Dinsdag 9 januari 2024

Namiddag WANDELEN bij mooi weer om 14u

BREICLUB in de PZ om 14u

Woensdag 10 januari 2024

Voormiddag MISVIERING in de PZ om 10u

Donderdag 11 januari 2024

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u

Vrijdag 12 januari 2024

Namiddag FILMNAMIDDAG in de PZ om 14u30

Dinsdag 16 januari 2024

Namiddag WANDELEN bij mooi weer om 14u

BREICLUB in de PZ om 14u

Woensdag 17 januari 2024

Voormiddag MISVIERING in de PZ om 10u30

Namiddag VERJAARDAGSFEEST voor alle jarigen van de maand januari in de PZ om 14u30

Donderdag 18 januari 2024

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u

Vrijdag 19 januari 2024

Namiddag KAARTING, TEERLING EN RUMMIKUB in de PZ om 14u30

Dinsdag 23 januari 2024

Namiddag WANDELEN bij mooi weer om 14u
BREICLUB in de PZ om 14u

Donderdag 25 januari 2024

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u

Vrijdag 26 januari 2024

Namiddag WOORDZOEKER 2023 in de PZ om 14u30

Dinsdag 30 januari 2024

Namiddag WANDELEN bij mooi weer om 14u
BREICLUB in de PZ om 14u

Op elke afdeling worden wekelijks activiteiten gegeven,
deze worden meegedeeld via het weekschema.

De cafetaria is open voor de bewoners en familie tijdens
de week en tijdens het weekend.

Dagelijks tussen 13u30 en 17u
kunnen de bezoekers samen met de bewoner iets
nuttigen in de cafetaria.



Nieuwe bewoners

Palmyre Decavele

Kamer 32

Kortrijkstraat 4
8760 Meulebeke

Beukennootje



Joseph Parmentier

Kamer 67

Hulstplein 34/2
8700 Tielt

De Kastanje



Een nieuwe plek
om Thuis te komen
Veel Geluk

We namen afscheid

Maria Desmet

Maria Desmet werd geboren op 29 juni 1938 te Meulebeke, zij was enig kind. Maria werkte in de elektriciteitswinkel bij haar eerste man, die helaas op jonge leeftijd overleed.

Zij leerde Roland Boussy kennen die net als haar zijn partner op jonge leeftijd verloren heeft. De twee werden onafscheidelijk en gingen samenwonen, alles deden ze samen. Maria nam de zorgen, van Roland zijn toen 3-jarige dochter Chantal, op zich en zorgde voor een warm nest.



Maria was een gevoelsmatige, warme vrouw waar mensen hun verhaal aan kwijt konden. Ze stond steeds klaar om anderen te helpen en was graag een luisterend oor. Ook voor de kleinkinderen van Roland stond ze steeds paraat, samen deden ze vele uitstappen zoals: naar pretparken gaan, de dierentuin bezoeken,...

Samen maakten Roland en Maria elk jaar een reis naar Spanje. Ze genoten intens van de vele mooie momenten samen.

Beiden sukkelden de laatste jaren met hun gezondheid, maar Roland wou zo lang mogelijk voor zijn 'Smetje' zorgen. Helaas ging Maria snel achteruit waardoor een opname aangewezen was. Zij kwamen in oktober beiden bij ons in het woonzorgcentrum wonen.

Maria is op 2 december 2023 in het bijzijn van Roland overleden.



Christine Verhelst

Christine Verhelst werd geboren op 8 december 1938. Samen met haar echtgenoot André kreeg ze twee kinderen: dochter Conny en zoon Stefaan.

Ze werd ook trotse oma van 4 kleinkinderen. Christine was reeds 23 jaar weduwe. Ze leefde voor haar familie en genoot van elk bezoekje, als het kon liefst met een hapje en een drankje erbij.

Naast haar familie had Christine ook een heel aantal vriendinnen en kennissen waarmee ze een goeie band had. Zo waren er gezellige scrabble-namiddagen en haar vriendengroep 'The Charlies Angels' met wie ze regelmatig op zwier ging.

Op 26 september 2014 verhuisde Christine naar Residentie Ampe. Iedereen kende haar daar, want ze ging regelmatig bij medebewoners in de ontmoetingsruimte zitten of werd door hen mee op sleeptouw genomen. Op 3 oktober 2022 verhuisde ze naar de nieuwbouw Huyse Darras. In het begin moest Christine zich erg aanpassen, zeker omdat ze plots op het tweede verdiep woonde en niet meer op het gelijkvloers. Desondanks dat had ze nog steeds een goed contact met de medebewoners en het personeel en nam ze af en toe deel aan activiteiten.

De laatste twee jaar zagen we Christine stilletjes aan achteruit gaan. Helaas is het plots zeer snel gegaan en moesten wij op 3 december 2023 afscheid van haar nemen.

We zullen Christine herinneren als een zachte, warme, liefdevolle vrouw die voor iedereen klaarstond. Een stille genietster, met voorliefde voor de bergen en iemand die zelden opgaf.

Zoals Christine altijd dankbaar was naar ons toe, zijn wij dankbaar voor het feit dat we Christine mogen kennen hebben.



Maria Monteyne

Op 13 juli 2017 verhuisde Maria Monteyne naar afdeling De Linde. Ze woonde voorheen in de Steenstraat waar ze haar hele leven had doorgebracht. Maria is dan 85 jaar en weduwe van Roger Beernaert sedert 7 februari 2002.



Het verhaal van hoe ze haar man leerde kennen is leuk om te horen. Maria zong heel graag en haar toekomstige zat in het publiek tijdens een optreden. Ze kwam in de krant te staan en zo kon hij contact met haar opnemen. Via briefwisseling was de afspraak voor een cinemabezoek al snel in kannen en kruiken. En van het ene kwam het andere... In het jaar 1955 huwde ze met Roger, samen kregen ze 1 dochter Marleen. Maria heeft zoals zoveel vrouwen van haar tijd in een schoenenfabriek gewerkt. Ze zorgde ook voor haar moeder, waar ze bij inwoonden. Dit deed ze tot haar mama stierf en zo bleef Maria wonen waar ze opgegroeid was.

Maria kende in het WZC enkele andere bewoners en paste zich redelijk gemakkelijk aan. Haar goede vriendin Agnès en zij maakten er een gezellig samenzijn van. Samen een drankje in de bar, mee op wandeling, samen op pad, deelnemen aan activiteiten, babbelen over vroeger en nu,... . Ze keek ook altijd heel erg uit naar het bezoek van haar familie, die heel hecht is, en in het bijzonder van haar dochter Marleen en haar man Luc. Er zijn ook 2 kleinzonen en achterkleinkinderen. Marleen kwam heel vaak op bezoek, voor de gezelligheid, om hier en daar een handje te helpen, om met volle energie voor Maria te helpen zorgen. Ook de maaltijd begeleiden, de lekkerste koekjes en snoepjes voorzien, verwennen met veel aandacht, liefde en ijsjes. Ook vrienden en kennissen kwamen regelmatig over de vloer.

Met Maria ging het beetje bij beetje minder goed, ze lag de laatste tijd veel in bed en had vooral rust en goede zorgen nodig. Maria is op 10 december, enkele dagen voor haar 92^{ste} verjaardag, rustig ingeslapen. Het innige contact is er niet meer, maar de vele leuke gesprekken en mooie herinneringen blijven in ons hart bewaard...

Livina Vanhecke

Op afdeling de Linde kennen we Livina al vele jaren. Ze kwam bij ons op de afdeling wonen in 2007 op 10 september. Niet op 1 september zoals voor haar jarenlang een nieuwe groep kindjes hun opwachting maakten in haar klas. Want zo kennen veel mensen haar, als juffrouw Livina.

Veel mensen hebben goede herinneringen aan haar tijd als leerkracht, ze liet een bijzondere indruk achter, bij velen van hen. Vaak hoorden we dat ze streng maar rechtvaardig was. De microbe voor het lesgeven kreeg ze met de paplepel mee. Haar vader was zelf hoofdonderwijzer en ook haar 4 jongere broers gingen dezelfde richting uit. Toen haar moeder stierf bemoederde Livina over het gezin. Ze vertelde vaak dat ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel had om er voor hen te zijn.

Later leerde ze haar man Johan Vandurme kennen. Ze hadden het goed samen. Ze gingen graag op reis of eens lekker uit gaan eten. Haar echtgenoot overleed plots en dat was voor Livina een groot verdriet en verlies. Het leven was heel lastig voor haar. Hier konden we haar de nodige ondersteuning en de vele sociale contacten bieden.

Ze richtte haar kamer in zoals wij een heel huis zouden inrichten. Wonderbaarlijk wat er allemaal in paste. Stoelen, lampjes, beelden, tekeningen, verse bloemen, heel vaak verse bloemen,... Het was misschien overweldigend maar straalde ook eigenheid uit en zo leerde wij Livina hier ook kennen. Met een geheel eigen mening, haar visie op het leven maar ook op anderen... , ze nam geen blad voor de mond. Livina haalde kracht uit haar geloof en had aandacht voor de mensen die wat meer zorgen nodig hebben.

Ze verzorgde zichzelf goed, het wekelijkse bezoek aan de kapper, af en toe een nieuwe tenue, met de nodige blinkers en kleuren. Ze kreeg heel vaak complimentjes over haar verschijning.

Het einde van haar leven heeft ze zelf gekozen, het was op haar manier zoals ze het zelf wilde. Ze koos ervoor om op woensdagavond 13 december 2023 dit leven te verlaten en misschien zoals ze zelf zei is het inderdaad ooit,... tot ziens.



Marie José Dinneweth

Marie José was afkomstig van Ruiselede. Ze werd er op 11 april 1935 geboren. Samen met haar broer en drie zussen groeide ze op in een hard werkend gezin.

Ze was amper 9 jaar toen ze haar vader verloor. Hij werd door de Duitsers doodgeschoten toen hij als brandweerman een brand aan het blussen was. Na de oorlog ging het leven stilaan terug zijn gangetje.

Marie José was een deugniet in school en ook in haar tienerjaren stak ze wel eens een kwajongenstreek uit. Als jonge dame ging ze gaan 'dienen', eerst bij een gezin in Oostende, later bij juffrouw Colle hier in Tielt.

Marie José genoot van het leven en o.a. van dansen tot in de vroege uurtjes. In die tijd leerde ze André kennen. Het koppel huwde in 1957 en ging in Heule wonen. Niet veel later werd hun eerste zoon geboren en er volgden nog 4 kinderen. Ondertussen kwam het gezin terug in Tielt wonen. Toen de kinderen wat groter waren ging Marie José terug aan het werk, o.a. bij wasserij De Ster en later bij de Gerdox.

Marie José had het ook niet altijd even makkelijk. Zij en haar man beslisten om hun wegen te scheiden en Marie José voedde haar kinderen verder alleen op. Maar niets was haar teveel, hard werken, het huishouden, de zorg voor de kinderen.

Enkele jaren geleden sloeg het noodlot toe en kreeg haar gezondheid een stevige duw. Alleen thuis wonen was een hele opgave en dus nam Marie José drie jaar geleden haar intrek in het WZC. Hoewel ze niet meer met woorden kon communiceren, kon Marie José wel duidelijk maken wat ze wou. Ze was graag onder de mensen, ze genoot van de vele bezoeken en de uitstapjes met haar familie.

De laatste tijd echter begon haar gezondheid haar serieus parten te spelen. Marie José stierf op 21 december, liefdevol omringd door haar familie. Marie José werd 87 jaar.

Bij vragen of mijmeringen over het leven kan je steeds terecht bij de hoofdverpleegkundige van de afdeling.



Interne verhuis

Op 19 december 2023 verhuisde de slaapkamer van Norbert Strobbe en Jacqueline Van den Thooren van kamer 189 naar kamer 177.



VERHUISD!!



Jarigen in januari

Jarige bewoners in januari 2024

Afdeling Het Beukenootje

Maria De Laere	3 januari 1936	88 jaar
Frans Tack	5 januari 1941	83 jaar
Simonna Tack	26 januari 1936	88 jaar
Palmyre Decavele	29 januari 1931	93 jaar

Afdeling De Kastanje

Bertha Van de Cappelle	9 januari 1928	96 jaar
Georgette De Craemer	20 januari 1933	91 jaar
Dina Verbeke	23 januari 1931	93 jaar
Daniël Bouckaert	24 januari 1941	84 jaar

Afdeling De Bolster

Annie Decaestecker	5 januari 1937	87 jaar
--------------------	----------------	---------

GELUKKIGE
VERJAARDAG

Afdeling De Wilg

Anna Adam	13 januari 1929	95 jaar
Norbert Tuytschaever	16 januari 1932	92 jaar
José Vanhecke	28 januari 1930	94 jaar

Afdeling De Linde

Theodora Defour	2 januari 1933	91 jaar
Clara Van Hauwaert	21 januari 1937	87 jaar
Marie-Louise Duthoit	30 januari 1928	96 jaar

Residentie Huyse Darras

Simone Desmet	3 januari 1942	82 jaar
Alma Van der Cruyssen	9 januari 1935	89 jaar
Hendrik Maes	18 januari 1937	87 jaar

Happy
Birthday

Jarige vrijwilligers in januari 2024

Christina Van Poucke	11 januari 1953	71 jaar
Agid Baktr	15 januari 1988	36 jaar
Annie Bovijn	28 januari 1950	74 jaar

Jarige personeelsleden in januari 2024

Gaëlle Evrard Administratief medewerkster	4 januari 1974	50 jaar
Bram Puype Administratief medewerker	12 januari 1983	41 jaar
Liselotte Windels Hoofdverpleegkundige De Wilg	12 januari 1979	45 jaar
Saskia Brouckaert Kinesitherapeut	15 januari 1976	48 jaar
Patricia Vanden Ende Verpleegkundige De Kastanje	19 januari 1973	51 jaar
Sophie Vervelghe Verpleegkundige De Living	20 januari 1981	43 jaar
Yenka Bouckaert Ergotherapeut	26 januari 1998	26 jaar

GELUKKIGE
VERJAARDAG

Nieuwe personeelsleden

Gaëlle Clauws startte op 11 december als zorgkundige in de nachtploeg.



Fran Snauwaert startte op 11 december als ergotherapeut op afdeling De Wilg.



Welkom in het team!

Terugblik

Sinterklaasontbijt op de afdelingen

5 december









Dansstijl van de maand

Country Dance of Line Dance

Door de eeuwen heen heeft dans altijd verschillende andere functies gehad dan eenvoudige ontspanning. Dans is gebruikt om iemands overtuigingen en gevoelens uit te drukken, het is ook gekoppeld aan een cultuur: het is daarom een manier voor iedereen om uit te drukken dat hij tot een volk behoort, en/of tot zijn manier van leven. De meeste historici zijn het erover eens dat de voorouders van de countrydansen de oude Europese volksdansen zijn.



Een countrydance is een soort sociale dans die zijn oorsprong vindt op de Britse eilanden; Het is de herhaalde uitvoering van een vooraf gedefinieerde reeks figuren, zorgvuldig ontworpen om in een vaste lengte van muziek te passen, uitgevoerd door een groep mensen, meestal in paren, in een of meer sets. De figuren omvatten interactie met je partner en/of met andere dansers, meestal met een progressie zodat je met iedereen in je set danst.

Ze worden gevormd door 2 rijen, een rij mannen, een rij vrouwen, de twee rijen tegenover elkaar.

Vanuit Frankrijk werden ze in 1590, tijdens het bewind van Elizabeth 1, in Engeland geïntroduceerd. Deze dansen werden geassocieerd met Schotse en Ierse dansen en werden 'Country Dances' genoemd.

Historisch gezien is de term contradans gewoon een andere naam voor een countrydans. Howe schreef in 1858: "De term "Country Dance" is de term die steevast wordt gebruikt in alle boeken over dansen die in de afgelopen drie eeuwen in Engeland zijn gepubliceerd, terwijl alle werken die in dezelfde periode in Frankrijk zijn uitgegeven de term Contra Dance gebruiken, of in het Frans "Contre Danse". Aangezien de autoriteit in beide gevallen even goed is, zijn beide termen dus correct. De Country of Contra Dance is sinds mensenheugenis een van de meest populaire amusements op de Britse eilanden, Frankrijk en andere continentale

landen". "contradans" wordt tegenwoordig echter het meest gebruikt om te verwijzen naar een specifiek Amerikaans genre dat contradans wordt genoemd.

Later, rond de jaren 1690, verspreidden de "Country Dances" die in volle ontwikkeling waren zich naar de rest van Europa, waar het woord "Country" "Countra" werd in Italië (contredances) en "contre" in Frankrijk (contredances).

In de 19e eeuw vertrokken veel Europese immigranten naar de Verenigde Staten: ze brachten hun tradities, gebruiken en dansen van hun land mee.

Onder deze dansen waren er volksdansen en natuurlijk contradansen. Volksdansen is over het algemeen traditioneel, gemaakt door boeren die ook een artistieke vorm van dans hebben. Na lange dagen op het land te hebben gewerkt, hielden deze nieuwe Amerikanen soms 's avonds ballen om te ontspannen: op boerderijen, schuren of buiten. Ze dansten, elk met een traditionele figuur uit zijn land, die samen aanleiding gaven tot merkwaardige en nieuwe vormen van dans.



Elk van deze culturen vermengde zich en de dansen van elke emigrantennatie vermengden zich ook: Engels, Duits, Iers, Frans, Spaans, Pools, Tsjechisch, enz.). Deze vermenging werd ook gedaan met de dansen van de reeds aanwezige culturen: indianen, Mexicanen..... Zo zijn al deze dansvormen geëvolueerd en vermengd om te komen tot de huidige dansstijl, genaamd "COUNTRY & WESTERN DANCE".

Een van deze kenmerken is de beroemde "YEEEHAAA" schreeuw door cowboys op de dansvloer. Deze roep werd voor het eerst beschreven in 1874 door JOSEPH McCOY, de eerste grote veehouder. De dansen waren doordrongen van het gedrag en de manier van doen van de cowboys en boeren, dus hun houding had een directe invloed op de esthetiek van de dans. Ze kozen ervoor om de bewegingen te simuleren die ze gebruikten in hun werk op het land en met vee.

Veel van deze cowboymaniertjes, hoewel 'getemd', overleven in moderne, moderne westerndans.

De oude countrydansen evolueerden naar de country-koppeldansen die tegenwoordig erg populair zijn in de Verenigde Staten.

Ze ontwikkelden zich in countrydansen waar cowboys van de gelegenheid gebruik maakten om de jonge meisjes die ze begeerden uit te nodigen (en waarschijnlijk te "flirten"..... wat hun oorsprong betreft, alle dansen die door de kolonisten werden meegebracht, die evolueerden naar de huidige koppeldansen op het platteland, of het nu "partnerdansen" of "Freestyle" koppeldansen zijn.

We kennen nu de Line Dance het best als country dance.

Voor sommigen is Line Dance een 'Outlaw'-beweging die in 1960 verscheen in de HONKY TONK (bar waar je kunt drinken, dansen, spelen).

Voor anderen zijn ze geboren in het AMERIKAANSE WILDE WESTEN.....

De meest plausibele theorie is dat Line Dance is voortgekomen uit de oude contradansen. Contradansen was populair tot de 20ste eeuw die verscheen in de jaren 40 en duurde tot de jaren 60! Ze is ook dansend te zien in de film "GREASE" met J. Travolta.

De evolutie van Line Dance naar zijn huidige vorm was vernieuwend. In de jaren 1950 en 1960 werden allerlei nieuwe muziek- en dansstijlen uitgetoet, deze dansen werden in Amerika gegroepeerd onder de namen "Novelty dance", "Craze dance" of "Fad Dance" (fad betekent grilligheid, gril).

Onze collega Sonja Vanseveren, die werkzaam is in de keuken, doet ook vaak aan Line Dance.



Terugblik

Sinterklaas op bezoek

6 december















Nieuwjaar, vroeger en nu...

En we tellen af,... 12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1...

Gelukkig nieuwjaar!



Elk jaar op 31 december is het weer zo ver. Oliebollen, appelflappen en champagne worden genuttigd terwijl familieleden en vrienden aftellen tot het oude jaar is afgelopen en er een nieuw jaar begint. Het oud-en-nieuw feest vindt zijn oorsprong in tradities van 4000 jaar geleden.

Waarom is bij ons 1 januari de eerste dag van het jaar? De Romeinen vernoemden de maand januari naar de god Janus. Deze god van het nieuwe begin heeft twee gezichten en kijkt twee richtingen uit. Dat is wat we doen op 1 januari, we kijken naar het jaar dat voorbij is en naar het jaar dat nog gaat komen. In andere culturen is dit vaak op andere data. Op deze dag zijn wederzijdse en goede voornemens gebruikelijk.



De nieuwjaarsvuren zijn terug te vinden in de traditionele kerstboomverbrandingen die in sommige plaatsen nog steeds worden georganiseerd. De oude vuren werden destijds gedoofd, en nieuwe vuren werden ontstoken om het oude jaar te vernietigen en de komst van het licht en het nieuwe te onderstrepen.

Ook moesten de geesten van de overledenen en de demonen worden verjaagd, die juist rond deze tijd konden opspelen. Dit verjagen gebeurde met veel lawaai, wat nog terug te vinden is in het gebruik om rond de jaarwisseling vuurwerk af te steken en klokken te luiden.

Deze geesten moesten echter ook gunstig gestemd worden. Zij konden namelijk de mensen en het vee vruchtbaar maken en het gewas doen groeien. Men bracht ze daarom ook offers, die men na

het ritueel zelf opat en dronk. Dit vinden we terug in onze eigentijdse kerst- en oud-en-nieuwgerechten terug.

Het vieren van de overgang van oud naar nieuw vangt aan op oudejaarsavond. Sommigen spreken van Silvesteravond, naar de gelijknamige paus uit de vierde eeuw. De heiligverklaarde paus wordt door katholieken immers op 31 december gevierd, wat tevens ook zijn sterfdag is. Op oudejaarsavond komen families en vrienden vaak bijeen voor een uitgebreide feestmaaltijd of men kiest in tegenstelling tot op kerstavond ervoor om uit eten te gaan of eten te bestellen in één van de vele restaurants die een oudejaarsmenu aanbieden. Oudejaarsavond is dan ook minder een familieaangelegenheid.

Wanneer het bijna middernacht is, wordt luidkeels afgeteld naar het nieuwe jaar. Hierbij wordt in de meeste gevallen geklonken met champagne, die wordt gezien als een gelukswijn. Over waarom mensen klinken met glazen bestaan verschillende theorieën. Volgens sommigen klinken we omdat dat de boze geesten zou verjagen. Anderen beweren dan weer dat de gewoonte een voorzorgsmaatregel uit de middeleeuwen is. Om er zeker van te zijn dat de aangeboden drank geen gif bevatte, tikte men de bekers vrij hard tegen elkaar. Daardoor spatte de wijn op en vermengden de dranken zich met elkaar. Als één van de partijen daarna niet dronk, wekte dat argwaan op. Vandaag de dag is het klinken van de glazen eerder een teken van genegenheid en goede wil dan van veiligheid en argwaan. Na het klinken geven zeggende feestvierders 'gelukkig nieuwjaar' en geven ze elkaar een aantal kussen. Dat zijn er doorgaans drie, al worden er in sommige streken van ons land ook vier kussen gegeven om het nieuwe jaar in te zetten.



Ter ere van de jaarwisseling wordt tegenwoordig vuurwerk ontstoken. Vroeger klonken kanonschoten door de straten, maar via China is vuurwerk ook in onze contreien populair geworden en heeft het de plaats ingenomen van de kanonschoten. In de 18de en 19de eeuw organiseerde de adel af en toe vuurwerkspektakels tijdens belangrijke feesten.

In België speelde vuurwerk al vrij vroeg een rol bij officiële openbare feesten. In 1834 bijvoorbeeld werd er een groot vuurwerk ontstoken tijdens de laatste dag van de Nationale Feesten, die toen nog in september werden gevierd. Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw organiseerden heel wat steden en gemeenten regelmatig vuurwerk tijdens publieke feesten. Vandaag de dag trakteren de meeste grote steden hun inwoners op een vuurwerkspektakel op oudejaarsavond. Ook heel wat particulieren steken op dat moment vuurwerk af in hun tuin. Jaarlijks belanden er zo heel wat mensen op de spoed met brandwonden op hun gezicht, handen of vingers. Veiligheids campagnes rond vuurwerk zijn een stevast onderdeel van de eindejaarsperiode.



Er komt enige protest uit de hoek van huisdiereneigenaars en mensen begaan met dierenwelzijn. De dieren schrikken van het vele en harde geluid en ervaren veel stress.

Ook op nieuwjaarsdag zelf komen families en vrienden vaak bijeen om aan elkaar gelukwensen over te brengen en om goede voornemens met elkaar te delen. Soms worden er zelfs geschenken uitgedeeld. Uiteraard lezen de kinderen op nieuwjaarsdag hun nieuwsjaarsbrieven voor. Op school hebben ze hier hard aan gewerkt.

Een nieuwjaarsbrief is traditioneel een eenvoudig dubbel gevouwen en versierd kaftje, binnenin wordt de tekst geschreven. De tekst opent traditioneel met : "Liefste ouders", "Liefste meter" of "Liefste peter". In nieuw samengestelde gezinnen en bij overlijdens kan hiervan afgeweken worden. De nieuwjaarswensen zelf worden meestal in rijm of versvorm geschreven. De brief eindigt met: " Uw doopkind,(Plaats) , 1 januari,(jaartal)" De blanco brieven zijn te koop in de boekhandel.

In de meeste gezinnen begint deze traditie pas wanneer het kind naar de kleuterschool gaat. In sommige crèches wordt wel al een nieuwjaarsbrief met een kort versje gemaakt. In de kleuterschool en de basisschool is het schrijven en inoefenen van een nieuwjaarsbrief in het lespakket opgenomen. In de kleuterschool staat de tekst voorgedrukt op de nieuwjaarsbrief. Op school oefenen de



kinderen de tekst gezamenlijk in. Vanaf het eerste jaar van de basisschool, als het kind 6 jaar is, schrijft het zijn nieuwjaarsbrief eigenhandig en hij leest hem voor.

Na het voorlezen van de nieuwjaarsbrief krijgt het kind speelgoed of een nuttig geschenk, dat in overleg met het kind en de ouders gekozen is. Het krijgen van geschenken met Nieuwjaar is in België even belangrijk als met Sinterklaas.

Op zijn 12de-13de jaar, wanneer het kind de overstap maakt van de basisschool naar secundair onderwijs, zal deze traditie ophouden. Soms krijgt de tiener met Nieuwjaar nog wat geld toegestopt door de doopmeter of dooppeter tot hij of zij meerderjarig is of huwt.

Alhoewel een doopmeter en dooppeter een christelijk-katholiek gebruik is, is deze traditie ook door vrijzinnigen overgenomen. Dit is niet het geval bij de andere geloofsovertuigingen.

De overgang van oud naar nieuw wordt ook beschouwd als een ideaal moment om te reflecteren over het voorbije jaar en om goede voornemens te maken voor het nieuwe jaar. Tegenwoordig zijn de klassiekers onder andere stoppen met roken, gezonder leven en meer sporten. Velen slagen er echter niet in om hun goede voornemens vol te houden.

Tijdens de nieuwjaarsperiode werden voornamelijk in de provincie West-Vlaanderen lukken gebakken. Lukken zijn harde suikerwafeltjes die in een speciaal lukkenijzer worden gebakken. Voor wie niet over zo'n speciaal wafelijzer beschikt, zijn de lukken natuurlijk ook gewoon te koop. In alle provincies worden er bovendien dikwijls gewone wafels of pannenkoeken gebakken, afhankelijk van de lokale of familiale tradities. Vroeger bakten men in de nieuwjaarsperiode hartvormige peper- of lekkerkoeken. Deze peperkoeken werden versierd met chocolade of met suikerglazuur en het waren meestal de grootouders die zo'n koek schonken aan hun kleinkinderen, of andersom. Dat de peperkoek in de vorm van een hart wordt gemaakt, heeft te maken met de symboliek ervan: een hart symboliseert namelijk het leven. Ook werden er in sommige streken



nieuwjaarsspekken of nieuwjaarkes uitgedeeld. Dit waren ruitvormige harde snoepjes met een rode kleur en witte stippen die overwegend een anijssmaak hebben.

Zelfs na Nieuwjaar blijft er gevierd worden. Zo organiseren vele bedrijven, gemeenten, steden en verenigingen nieuwjaarsrecepties. De nieuwjaarsrecepties die door steden worden georganiseerd, trekken jaarlijks veel inwoners. De winterse temperaturen worden graag getrotseerd om de toespraak van de burgemeester te horen, om met alle stadsgenoten te klinken op het nieuwe jaar en om te genieten van de verschillende muziekoptredens.

Tijdens de eerste dagen van het nieuwe jaar is traditioneel de nieuwjaarsduik, deze sportievelingen worden ijsberen genoemd. Dit vindt plaats in Oostende die de laatste jaren uitgegroeid is tot een massa-evenement met duizenden deelnemers. Deze nieuwjaarsduik werd een eerste keer georganiseerd in 1987. Een ijsberenclub uit Deinze vroeg aan het Oostendse stadsbestuur een uitzondering op het verbod om tijdens de winterperiode in de Noordzee te mogen zwemmen. Tijdens de nieuwjaarsduik trotseren ze allemaal even het koude Noordzeewater om de kater van de eindejaarsfeesten te bevriezen en het nieuwe jaar gezond in te zetten. Sommigen onder hen zijn getooid in de gekste kostuums wanneer ze zich in de Noordzee wagen. Na de duik kunnen de koukleumen zich opwarmen aan een jenevertje of een kop soep en natuurlijk worden er ook heel wat nieuwjaarswensen uitgewisseld. Het succes vandaag inspireerde ook andere Belgische kustgemeenten zoals Wenduine, Bredene en De Haan om een gelijkaardig initiatief op poten te zetten.



Bron: wikipedia

Terugblik

Kerstmarkt doorheen het WZC

15 december 2023

















Bierdegustatie

Onlangs kregen we bezoek van een vertegenwoordiger van Brouwerij Omer Vander Ghinste. Hij kwam het bier LeFort voorstellen aan ons. Daarom dachten we dat het wel eens leuk kon zijn om onze bewoners hierin te betrekken en een bierdegustatie te organiseren.

Enkele bewoners die interesse hadden konden hieraan deelnemen op woensdag 6 december en kregen een aantal proevertjes voorgeschoteld. Er werd Tripel LeFort (blond) en LeFort bruin geserveerd. Daarnaast konden ze het bier via een fiche gaan beoordelen op kleur, geur, smaak, en nasmaak.

Het viel helemaal in de smaak. Het bier van LeFort wordt op dit moment aangeboden in de bar als het 'Bier van de maand' en afhankelijk van de verkoop zullen zien of we het zullen blijven aanbieden of niet.

In de toekomst zullen er zeker nog degustaties georganiseerd worden...





Terugblik

Koninklijk koor Crescendo in de PZ

19 december 2023



Turnen

Naarmate we ouder worden beginnen we te piepen en te kraken, onze botten worden brozer, gewrichten die 's ochtends niet meewillen, stramme ledematen, krakende knieën. Met enkele bewegingen elke dag moet dit lukken om verdere slijtage te voorkomen. Daarom geven we jullie enkele oefeningen die je vanuit je zetel of stoel gemakkelijk kan oefenen.

1. We houden onze rug recht, voeten zetten we plat op de grond. Als dit niet lukt plaatsen we een doos of iets anders onder onze voeten. We houden onze armen zijwaarts en maken dan vanuit onze schouders kleine cirkels



2. We houden dezelfde positie aan als oef. 1 en we nemen in onze handen een washandje dat opgerold is. We beginnen met onze armen naast ons lichaam en bewegen deze dan zijwaarts en brengen deze dan terug naast ons lichaam, dat herhalen we enkele malen.



3. Dezelfde oefening als in oef. 2 maar in plaats van onze armen zijwaarts te houden gaan we deze voor ons brengen tot op borsthoogte.



Terugblik

Kerstfeestje op afdeling De Kastanje

21 december 2023











Kruiswoordraadsel

Horizontaal

1. Huidvlekje - . lunchpauze v.e. arbeider
2. Valse vouw – plaats in Noorwegen
3. Mestvocht – netwerk – speelgoed
4. Tekengerei- rijgsnoer - hond
5. Autoriteit – behaagziek
6. Stellage – schuchter
7. Concertzaal – boom - Hongarije op internet
8. Talent – oerwoud
9. Fijngemalen schelpen - Bijbelse man – rouletteterm
10. Automerk
11. Opschudding - Turkse eretitel - mogelijkheid
12. Pret – appel – ontkenning
13. Puntige uitwas - alcoholische drank

Verticaal

- A. Ongevraagde mail - durfal
- B. Kwellings - café - vlinder
- C. Staafje deodorant - Kidman
- D. Wilde haver - vis
- E. Vogelproduct - ambacht - zangnoot
- F. Verdwenen - laaghartig
- G. Schaakbeurt – middeleeuws - plaats in Antwerpen
- H. Dierenmond - voorvertoning
- I. Zwitserland op auto - zeehond - te huur
- J. Vestibule - schoeisel
- K. Belgische prins - evenwicht
- L. Muziekinstrument - groet - deel v.e. hals
- M. Voederbak - Kanaaleiland

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1							■						
2						■		■					
3					■				■				
4				■						■			
5	■						■						■
6		■				■		■				■	
7			■		■				■		■		
8							■						
9					■				■				
10		■		■						■		■	
11					■				■				
12				■						■			
13							■						

Woordzoeker

Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal, verticaal en diagonaal:

traditie – champagne – oliebollen – januari – nieuwjaar – wensen –
 nieuwjaarsduik – bier – degustatie – vuurkorf – initiatief – western –
 sinterklaas – vuurwerk – cowboy – countrydans – film – teerling

Z	O	O	P	P	M	M	J	W	E	N	S	E	N	V	C
S	N	I	E	U	W	J	A	A	R	C	V	R	T	A	C
I	F	I	B	I	E	R	N	C	O	W	B	O	Y	E	H
N	I	E	E	C	R	T	U	V	W	X	X	P	M	A	A
T	L	A	E	U	E	A	A	Y	U	H	H	M	P	W	M
E	M	W	E	R	W	W	R	A	E	U	E	R	T	E	P
R	V	M	O	O	P	J	I	P	E	R	R	S	Q	S	A
K	D	E	G	U	S	T	A	T	I	E	Q	K	Y	T	G
L	W	X	E	A	A	R	T	A	T	Y	K	L	O	E	N
A	M	B	R	Y	E	T	E	E	R	L	I	N	G	R	E
A	T	R	A	D	I	T	I	E	W	S	W	E	R	N	F
S	R	T	T	C	O	U	N	T	R	Y	D	A	N	S	O
M	O	L	I	E	B	O	L	L	E	N	M	U	X	C	I
I	E	R	Y	B	N	I	N	I	T	I	A	T	I	E	F
B	N	R	T	E	E	Z	V	U	U	R	W	E	R	K	W

Wist je dat ...

... de verlichte Sint en Pieten een bezoekje kwamen brengen in de PZ? Het waren de leerlingen van Het Reuzenhuis en meester Kristof die een Sinterklaasshow kwamen opvoeren... Ze kwamen onze polyvalente zaal 'verlichten' toen we die dag door geplande werken zonder elektriciteit zaten...



Afspraken gebruik leefruimtes

Afspraken rond gebruik van de leefruimte, refter of bar vanaf januari '24

- ✚ De **leefruimtes** mogen gebruikt worden maar kunnen niet gereserveerd worden. Alles wat in de kasten van het keukentje staat mag je gebruiken (tassen, bordjes, bestek...). Ook de koffie mag genuttigd worden. De rust van de andere bewoners wordt wel steeds gerespecteerd en niet verstoord. Op de afdeling kan je **gratis** gebruik maken van dessertbordjes (8 gekleurde bordjes) en bestek. Maar er wordt verwacht dat je dit zélf afwast en terugzet! Gelieve de groep niet te groot te maken, we houden het graag gezellig (max. 8 personen).
- ✚ De **refter** beneden naast de kapel kan **wél** gereserveerd worden bij de ergo. De ergo vult de reservatie in om dubbele boekingen te vermijden. We vragen **€ 2,50 per persoon** voor koffie à volonté, en het gebruik van tassen, cava- en wijnglazen, borden en bestek. Het materiaal wordt door Sabine of Tamara van de bar klaargezet. De glazen en het servies worden afgewassen en teruggeplaatst op de kar die terugbezorgd wordt aan de bar. Indien er niet afgewassen wordt zal er **€ 1,50 per persoon extra** aangerekend worden (**dus: € 4,00 per persoon**).
Betalen kan aan de bar, reserveren bij de ergo.
- ✚ In de **bar** kan er eigen taart meegebracht worden. De bordjes en bestek kunnen ter plaatse gevraagd worden. De drank wordt ter plaatse aangekocht. Er wordt **geen** eigen drank meegebracht! In de bar kunnen **geen** tafels gereserveerd worden! De bar is toegankelijk voor iedereen!
- ✚ Alle contact verloopt **via de ergo** van de afdeling, en steeds in overleg met de bar.
Zij kunnen samen inschatten wat haalbaar is.

Mappentrommel

Waarom leggen kippen eieren? Als ze ze gooien, zijn ze kapot!

Dokter: En ? Wat scheelt er ?

Patiënt: Alle dagen heb ik hoofdpijn, maar echt pijn doet het niet. Mijn maag is niet in orde, maar ik kan niet zeggen dat ik er van afzie. Mijn rug doet pijn, maar ook niet echt heel pijn. Mijn ogen zijn versleten, en niet versleten. Mijn tanden

Dokter: Jaja, t'is al goed ! Ik zal u pillen voorschrijven, maar je moet ze niet innemen.

Pimmetje van zes komt thuis van school.

"Dag Oma", zegt hij.

"Oma, is het echt waar dat je van karton bent?"

"Hoe kom jij daar nu bij, Pim?", vraagt oma verbaasd.

"Nou", zegt Pimmetje, "ik hoorde papa gisteren tegen mama zeggen: komt die ouwe doos morgen weer?"

Een sigaret en wortel kwamen elkaar tegen.

De wortel zegt: "ik heb geen leuk leven, ze snijden me in stukken."

De sigaret zegt: "ik heb ook geen leuk leven: ze zuigen aan m'n gat, steken me in brand en uiteindelijk trappen ze me plat op de grond!"

Kannibalen:

Een familie kanibalen houdt een gezellig feestje thuis.

Grootmoeder staat in de keuken een mens te braden op traditionele wijze.

Eén van de kinderen vraagt: "Oma, welk mens heb je deze keer klaargemaakt?"

De grootmoeder antwoordt: "We eten deze keer gebakken Antwerpenaar"

Waarop de kinderen allemaal tegelijk roepen: "Ik wil de nek!!! Ik wil de nek!!!"



Oplossing kruiswoordraadsel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	S	P	R	O	E	T		S	C	H	A	F	T
2	P	L	O	O	I		Z		H	A	M	A	R
3	A	A	L	T		W	E	B		L	E	G	O
4	M	A	L		V	E	T	E	R		D	O	G
5		G	E	Z	A	G		K	O	K	E	T	
6	W		R	E	K		M		B	L	O		G
7	A	B		E		I	E	P		O		H	U
8	A	A	N	L	E	G		R	I	M	B	O	E
9	G	R	I	T		N	O	E		P	A	I	R
10	H		C		V	O	L	V	O		L		N
11	A	M	O	K		B	E	I		K	A	N	S
12	L	O	L		R	E	N	E	T		N	E	E
13	S	T	E	K	E	L		W	H	I	S	K	Y

't Kamielke

't Rijdend winkeltje gaat door op dinsdagnamiddag!
Wil je iets specifiek bestellen?
Geef dit dan door aan de ergotherapeut van de afdeling.

-  Dinsdag 2 januari 2024
-  Dinsdag 9 januari 2024
-  Dinsdag 16 januari 2024
-  Dinsdag 23 januari 2024
-  Dinsdag 30 januari 2024

***Maak jij het lijstje,
ik maak het reisje***



Openingsuren en spreekuren

■ Bezoekuren

Alle dagen van 08u00 tot 21u00

■ Onthaal – administratie

van maandag t.e.m. vrijdag
08u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00

■ Polyvalente zaal

Open voor bewoners en familie tijdens de week en het weekend
van 13u30 tot 17u.

■ Maatschappelijk werkers, Lies Derluyn, Jana Devos

van maandag t.e.m. vrijdag
08u30 – 12u00 / 13u30 – 17u00

■ Voorzitter, Pascale Baert

Op afspraak

■ Moreel consulent

Op afspraak

Diensten van Zorg Tielt

■ WZC Deken Darras

Schependomstraat 4 – 8700 Tielt / tel.: 051/42 79 70
Infokanaal: zendernummer 999
Website: <http://www.ztielt.be>

■ GAW Residentie Ampe

Deken Darraslaan 19 – 8700 Tielt / tel.: 0479/87 80 57

■ GAW Residentie Huyse Darras

Deken Darraslaan 17A – 8700 Tielt

■ Dagverzorgingscentrum De Living

Deken Darraslaan 17A / tel.: 051/40 62 76

■ Dienstencentrum 't Vijverhof / Thuiszorgdiensten (Minder Mobiele Centrale – Warme Maaltijden – Klusjesdienst – Poetsdienst)

Kortrijkstraat 66-68 / tel.: 051/40 26 46

Kapsalon

Kapsters Carine Lambert en Karen Van Eeghem werken, enkel op afspraak, in het kapsalon op maandag, dinsdag en woensdag. Je kan een afspraak maken via het verplegend personeel van uw afdeling of met de kapsters zelf.

't Rijdend winkeltje Kamielke en rijdende bibliotheek

Iedere week komt er iemand van het ergo team langs op de kamer.

Wens je iets te kopen die niet in het assortiment zit, geef dit dan door aan de ergotherapeut van je afdeling.

Met medewerking van:

Directeur: Ellen Goethals

Redactieploeg: Bram Puype, Greta Van Keirsbulck, Marieke Coudenys