

't Darrasnootje

December

2023



Prettige Feestdagen!

zorg tielt 

WZC Deken Darras
GAW Residentie Ampe
& Huyse Darras

Inhoudstafel

Inhoudstafel	1
Gedicht.....	3
Nieuwe bewoners	7
Interne verhuis	8
We namen afscheid.....	9
Jarigen in december	12
Nieuwe personeelsleden.....	16
Terugblik.....	17
Kleur van de maand	19
Terugblik.....	21
Kerst vieren.....	24
Kerstmarkt	28
Terugblik.....	30
Terugblik.....	33
Turnoefeningen	34
Terugblik.....	35
Terugblik.....	38
Kruiswoordraadsel.....	54
Woordzoeker.....	56
Wist je dat	57
Moppentrommel	63
Oplossing kruiswoordraadsel.....	64

't Kamielke	65
Openingsuren en spreekuren.....	66

***Alle foto's kunnen besteld worden tijdens de fotoprojectie of via
een bestelbon te verkrijgen aan de receptie
(€ 0,27 per foto)***

Gedicht

DECEMBER

December houdt de nachten in zijn greep
terwijl men in het verlichte straten
de rilling van ijzige koude trotseert.

Binnen in de huizen
bij de gloed van hete kachels
worden oude verhalen opgefrist

Midden de betovering van
een wit sneeuwtapijt bedelen
hongerige vogels om wat voedsel.

De winter mag nu komen.

JOZEF VANDROMME



FR. LAGUNE

Vrijdag 1 december 2023

Namiddag KAARTING, TEERLING EN RUMMIKUB
in de PZ om 14u30

Maandag 4 december 2023

Namiddag BREICLUB in de PZ om 14u

Dinsdag 5 december 2023

Voormiddag SINTERKLAASONTBIJT vanaf 7u45
Buffet open!

Namiddag Voor afdeling De Beuk, Beukenootje
en afdeling De Kastanje en De Bolster
een SINT-OPTREDEN door de leerlingen
van Het Reuzenhuis van 14u-14u30

Voor afdeling De Wilg & De Linde het
MUZIKALE SINT-BLITZ BEZOEK door de
leerlingen van Het Reuzenhuis
van 14u-14u30

Woensdag 6 december 2023

Voormiddag MISVIERING in de PZ om 10u

De SINT KOMT OP BEZOEK op de
afdelingen in de voormiddag.
Hopelijk staat jullie schoentje klaar!

Donderdag 7 december 2023

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u

Vrijdag 8 december 2023

Namiddag 'VRAAG JE PLAATJE AAN' in de PZ
om 14u30

Dinsdag 12 december 2023

Namiddag BIB komt langs
WANDELEN bij mooi weer om 14u
BREICLUB in de PZ om 14u

Woensdag 13 december 2023

Voormiddag MISVIERING in de PZ om 10u

Donderdag 14 december 2023

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u

Vrijdag 15 december 2023

Namiddag KERSTMARKT doorheen het WZC
van 14u-19u

Maandag 18 december 2023

Namiddag BREICLUB in de PZ om 14u

Dinsdag 19 december 2023

Namiddag KONINKLIJK KOOR CRESCENDO komt
optreden in de PZ om 14u30

Woensdag 20 december 2023

Voormiddag MISVIERING in de PZ om 10u30
Namiddag VERJAARDAGSFEEST voor alle jarigen
van de maand december in de PZ
om 14u30

Donderdag 21 december 2023

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u

Vrijdag 22 december 2023

Namiddag KOMISCH KERSTVERHAAL door
Woordaccent in de PZ om 14u30

Woensdag 27 december 2023

Namiddag WANDELEN bij mooi weer om 14u

Donderdag 28 december 2023

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u

Op elke afdeling worden wekelijks activiteiten gegeven,
deze worden meegedeeld via het weekschema.

De cafetaria is open voor de bewoners en familie tijdens
de week en tijdens het weekend.

Dagelijks tussen 13u30 en 17u
kunnen de bezoekers samen met de bewoner iets
nuttigen in de cafetaria.



Nieuwe bewoners

Joseph De Smet

Kamer 90

Bruggestraat 18
8700 Tielt

Echtgenoot van mevrouw Marie Tuyn

De Bolster



Marie Madeleine Vande Walle

Kamer 149

Schependomstraat 31
8700 Tielt

Echtgenote van de heer
Walter Heggerick

De Linde



Interne verhuis

Maria Desmet verhuisde op woensdag 8 november van kamer 90 op afdeling De Bolster naar kamer 67 op afdeling De Kastanje.



VERHUISD!!



We namen afscheid

André Lannoo

Zo'n 6 maanden geleden kwamen André Lannoo en zijn vrouw Anna Vandendriessche op afdeling De Beuk wonen omdat het thuis niet meer goed ging om voor André te zorgen.

André is rustig heengegaan op 28 oktober 2023 in het bijzijn van zijn familie.



Leon Houttekier

Leon Houttekier werd geboren op 15 juni 1938. Hij wordt omschreven als een eenvoudige, nederige maar wijze man. Geniaal... maar steeds in alle bescheidenheid. Altijd klaar om anderen voorop te zetten en zelf in de schaduw te blijven, want dan voelde hij zich goed. Strevend om altijd het juiste te proberen doen en daaraan vast te houden, wat anderen ook mochten denken of zeggen.



Leon was er goed in om zaken op orde te stellen: in zijn dichte omgeving regelde hij alle geldzaken, op familiefeestjes schikte hij de plateaus tot alle hapjes keurig op een rij lagen. Ook op het werk als faculteitsmedewerker bij de bouwkundig ingenieurs van de Universiteit Gent kende men hem als een georganiseerd man. Daarnaast werkte hij met jarenlange toewijding op zijn stokoude laptop aan een stamboom van de familie, waar hij met succes in slaagde!

In augustus 2023 kwam Leon op 'De Kastanje' wonen waar hij herenigd werd met zijn zus Noëlla die 2 maanden eerder al naar daar verhuisd was. Het woonzorgcentrum was hem niet onbekend want hij bezocht er wekelijks zijn broer Michel Houttekier die toen op 'De Linde' woonde.

Ondanks een leeftijdsverschil van 10 jaar hadden Leon en Noëlla een heel goede, warme band met elkaar. Na het onverwachte overlijden van Noëlla's zoon, pendelde Leon jaren heen en weer tussen de Steenovenstraat en de Vierhoek. Hij kookte, en deed er alles aan om het huishouden draaiende te houden. Zonder klagen, zonder zagen... Zelfs toen zijn eigen gezondheid eraan onderdoor ging en een opname voor broer en zus aangewezen was.

Leon... De tijd was jou niet gunstig. Maar dankzij de mooie en dankbare woorden van je familie, leerden we je toch iets beter kennen.

Robert Goethals

Robert, op 7 oktober 2020 mochten we je samen met je vrouw Godelieve verwelkomen bij ons op afdeling De Beuk. We leerden je kennen als een stille genieter en een man van weinig woorden. Maar eentje met een ‘peperkoeken hartje’.

Hoe langer je bij ons woonde, hoe beter we je leerden kennen. Zo kwamen we te weten dat je graag naar klassieke muziek luisterde en dat je vroeger al eens meeging naar een optreden. Daarnaast schrikte het jou niet af om met het vliegtuig op reis te gaan. Samen met Godelieve reisde je naar Griekenland, Italië, Spanje...



Er werd verteld dat jij de beste verse, handgesneden frietjes maakte. Maar ook dat je graag tuinierde, zo graag dat je geregeld een handje toestak in de tuin van de kinderen.

Als we een zoetigheidje meehadden, zagen we de pretlichtjes in je ogen, hoewel activiteiten zoals kruiswoordraadsels en bingo niet echt aan jou besteed waren. Toch wist je altijd wat gedaan. Als je niet bezig was met de krant te lezen, keek je naar de televisie of had je bezoek van de familie. Het was mooi om te zien hoe je genoot van de bezoeken van je kinderen en kleinkinderen. Je gezicht klaarde helemaal op als je ze zag binnenkomen. Geregeld waren jullie terug te vinden in de bar om er eentje te drinken.

Beetje bij beetje merkten we dat het moeilijker ging. Jammer genoeg wou je gezondheid niet meer mee, waardoor we op 17 november afscheid van jou moesten nemen.

Lieve Robert, we missen je guitige glimlach en rustige aanwezigheid nog steeds!



Jarigen in december

Jarige bewoners in december 2023

Afdeling Het Beukenootje

Godelieve De Brabandere	1 december 1935	88 jaar
-------------------------	-----------------	---------

Afdeling De Bolster

Liliane Van Hautte	4 december 1945	78 jaar
--------------------	-----------------	---------

Antoinette Gordier	6 december 1927	96 jaar
--------------------	-----------------	---------

Afdeling De Wilg

Lucrese Capelle	1 december 1939	84 jaar
-----------------	-----------------	---------

Margriet Soenens	17 december 1939	84 jaar
------------------	------------------	---------

Noël De Bruyne	22 december 1939	84 jaar
----------------	------------------	---------

Lisette Minne	29 december 1938	85 jaar
---------------	------------------	---------

GELUKKIGE
VERJAARDAG

Afdeling De Linde

Simonne Denolf	8 december 1933	90 jaar
Irma Van den Broeke	10 december 1932	91 jaar
Maria Monteyne	17 december 1931	92 jaar
Lutgarde Vandewiele	20 december 1946	77 jaar
Wilfried Mouton	24 december 1947	76 jaar
Michel De Deygere	29 december 1932	91 jaar
Jeanno Verborg	30 december 1928	95 jaar
Bernice Lecat	31 december 1932	91 jaar

Residentie Ampe

Valère Van de Velde	17 december 1935	88 jaar
---------------------	------------------	---------

Residentie Huyse Darras

Christina Verhelst	8 december 1938	85 jaar
Marie-Thérèse Lambrecht	12 december 1935	88 jaar
Marie-Madeleine Vande Papeliere	22 december 1955	68 jaar

Happy
Birthday

Jarige vrijwilligers in december 2023

Christiane Van Dycke	26 december 1949	74 jaar
Greta Vandebulcke	30 december 1956	67 jaar

Jarige personeelsleden in december 2023

Ann Vandenberghe Ergotherapeut De Bolster	2 december 1961	62 jaar
Anke Derveaux Ergotherapeut De Kastanje	11 december 1993	30 jaar
Christel Vanluchene Verpleegkundige De Linde	14 december 1961	62 jaar
Marieke Coudenys Ergotherapeut De Linde	15 december 1983	40 jaar
Joyce Vander Meeren Schoonmaakster Flat	16 december 1992	31 jaar
Sonja Van Severen Keukenmedewerkster	18 december 1966	57 jaar
Christien Lefere Verpleegkundige De Kastanje	20 december 1969	54 jaar
Roksana Filipowska Zorgkundige De Beuk	25 december 1983	40 jaar
Jimmy Trioen Keukenmedewerker	25 december 1975	48 jaar
Hilde Van Maele Algemeen directeur Zorg Tielt	25 december 1967	56 jaar

Jessica Verlinden Keukenmedewerkster	28 december 1972	51 jaar
Sophie Wittezaele Kinesitherapeut	28 december 1970	53 jaar
Liesbeth De Leersnyder Verpleegkundige De Wilg	28 december 1981	42 jaar
Christine Vermeulen Keukenmedewerkster	3 december 1961	62 jaar
Carine De Kockere Verpleegkundige De Linde	31 december 1965	58 jaar

GELUKKIGE
VERJAARDAG

Nieuwe personeelsleden

Op 1 november startte **Sabien Van de Walle** als verpleegkundige in de nachtploeg.



Op 13 november startte **Gulnazi Marghia** als verpleegkundige op afdeling De Linde.



Op 13 november startte **Fleur Alleman** als kok in de keuken.



Welkom in het team!

Terugblik

Stoelyoga in de PZ

3 november '23





Kleur van de maand

HULST EN DE NARCIS

De geboortebloemen van december is hulst. Het is vast geen verrassing dat de 'geboortebloem' van december het feestelijke hulst is. Eigenlijk is het niet echt een bloem maar met haar donkergroene blaadjes en kleurrijke besjes heeft ze een feestelijke uitstraling. Perfect dus om aan iedereen te geven die in december jarig is.



Hulstplanten zijn al eeuwenlang te vinden in mensen hun huis en tuin en is één van de favoriete planten tijdens de feestdagen. Voordat ze als decoratie dienst deed, was ze een symbool voor vruchtbaarheid en diende hulst als bescherming tegen heksen in de heidense tijd. Tegenwoordig staat hulst symbool voor geluk, vrede en vrolijkheid. Hierdoor is hulst in december perfect om aan boeketten voor verjaardagen toe te voegen.

Geboortestenen zijn al sinds de oudheid een begrip. Geboortestenen werden en worden misschien nog wel steeds geassocieerd met helende krachten en het brengen van geluk en rijkdom. Of je daar nu wel of niet gelooft, het is best leuk om te weten welke steen bij jouw geboortemaand past. Nieuwsgierig naar jouw geboortesteen?

TURKOOIS

Blauw, blauwgroene, groenblauwe en groene turkoois is van oudsher over de hele wereld een geliefde siersteen. Turkoois bevat vaak bruine of zwarte aders. Dit heet wel een spinnenwebpatroon. Die donkere aders gelden als bewijs van de echtheid van turkoois.



Soms heeft turkoois ook goudkleurige insluitels turkoois. Turkoois is heel poreus en neemt gemakkelijk kleurstoffen op. De mooie kleur verandert in groen door de inwerking van bijvoorbeeld

transpiratie, zeep, parfum en schoonmaakmiddelen. De steen wordt ook groen als hij wordt opgewarmd tot meer dan 250 graden Celsius.

Turkoois was in vele culturen een beschermende steen; hij zou beschermen tegen schadelijke tovenarij en werd als amulet gedragen. Men geloofde dat zo'n amulet kracht, gezondheid en levensvreugde gaf. Volgens de overlevering zou turkoois zijn drager waarschuwen voor gevaar of ziekte door van kleur te veranderen.

Heb je last van depressies dan is turkoois een ideale steen voor jou.

Kleuren kunnen veel meer doen met je dan dat je misschien denkt. Ze hebben effect op je gevoel en kennen bepaalde energieën. Je verjaardags- en maandkleur zeggen iets over je persoonlijkheid. Deze kleuren kun je echter ook gebruiken als je wat extra hulp kunt gebruiken in je dagelijkse leven.

PAGODE BLAUW = TURKOOIS

Pagode Blauw is een diepzinnige en meditatieve kleur die staat voor wijsheid, waarheid en optimisme. Draag je Pagode Blauw dan straal je visie en vertrouwen uit. Het is dan ook een goede kleur om te dragen als je op reis gaat of als je iets moet onderzoeken. Pagode Blauw zorgt ook voor meer tolerantie en begrip.



Ga je in gesprek met mensen die er een andere mening op na houden? Draag Turkoois. De kleuren van turkoois variëren van blauw tot groen. Turkoois wordt gezien als beschermend en geneeskrachtig. Door turkoois kom je meer in balans, turkoois werkt kalmerend maar zorgt ook voor energie. Draag je turkoois dan wordt je creatiever, heb je meer inlevingsgevoel en heb je meer geluk in de liefde.

Turkoois is een kleur die niet warm en ook niet koel is, maar wel een verkoelend effect heeft. Turkoois is afkomstig uit Turkije, vandaar de naam. Turkoois maakt kalm, visionair en werkt inspirerend.

Bron: Wikipedia

Bron; [www. Semoea.nl](http://www.Semoea.nl)

Terugblik

Jubileum Georges en Godelieve op de Linde

7 november '23







Gefeliciteerd!

Kerst vieren...

Kerst vieren, maar hoe ging dit vroeger

De mensen vierden rond 21 december dat de dagen opnieuw langer werden, de winterzonnepunt, het feest van het licht. Dat licht en het bijbehorende feest werden gebruikt om de “boze geesten” in deze donkere periode af te schrikken. We zien dit nog symbolisch terugkomen in de kerstlichtjes, in het luiden van de klokken, het afsteken van vuurwerk...

Bij de Kelten en de Germanen die rond 25 december de winterzonnepunt vierden dit met veel licht zoals lampen, kaarsen en vuur. Het was een feest voor wat voorbij was en hoop voor wat er nog moest komen. Tot 6 januari werd er flink wat gegeten en gedronken.

De Romeinen vierden het “lichtfeest”. De god Mithras werd herdacht die op 25 december geboren was, deze god bracht volgens hen het licht. De kerk greep deze populaire feesten aan om er een christelijk feest van te maken, het kerstfeest. Met het hele gezin om middernacht op kerstavond naar de nachtmis gaan en daarna thuis nog samen iets lekkers te eten. De geboorte van Jezus werd gevierd in intieme familiekring.

De kerstvoorbereidingen begonnen in het huis van zowel de armen als de rijken. Men verzamelde wintergroen, zoals hulst, klimop, maretak en ook bomen die hele jaar groen bleven zoals de spar. Zij versierden het huis hiermee. De traditie wil als men onder een maretak staat dat je elkaar moet kussen.



Niet meer weg te denken en een echte sfeermaker is de kerstboom. Het is een ongeschreven regel dat de kerstboom na het sinterklaasfeest wordt opgezet en blijft staan tot de driekoningen, 6 januari. De boom werd versierd met glazen kerstballen of figuurtjes, glimmende slingers en engelenhaar. Er werden echte kaarsen ingezet wat wel een risico inhield. De piek werd er als laatst opgezet en men moest goed oppassen om deze op de boom te plaatsen zodat er niets brak. Katholieken begonnen ook een kerststalletje bij de kerstboom te plaatsen naar het verhaal van de geboorte van Jezus. Kinderen mochten op kerstavond langer opblijven en er werden wafels gebakken. Kerstliederen worden gezongen en het eerste boek met kerstliederen dateert vanaf 1521.



Een kerstkaart wordt voor het eerst geïntroduceerd in Engeland in 1843, allerlei onderwerpen worden erop afgebeeld, meestal waren dat sneeuwlandschappen.



Nu wordt de kerstboom in sommige huizen al eind november opgezet en tijdens de corona epidemie zelfs al enkele maanden voordien.

Er worden onder de kerstboom cadeautjes gelegd en dat verwijst naar de 3 geschenken, goud, wierook en mirre, die de wijzen

meehadden bij de geboorte van Jezus. De kerstman is een folkloristisch figuur die cadeautjes uitdeelt aan de kinderen, hij wordt voorgesteld als een vrolijke gezette oude man met een lange witte baard en gekleed in een rood pak.



Nu vindt men al kerstgerief in de winkel maanden voordat het kerst is. Elk jaar zijn er nieuwe trends, alle soorten kerstballen, echte of namaak, groene of gekleurde kerstbomen met of zonder lichtjes, warme of koude of gekleurde lampjes, de keuze is soms moeilijk te maken.



Eeuwen geleden zijn kerstmarkten ontstaan. De traditie was oorspronkelijk een middeleeuws gebruik dat teruggaat tot het 16 de -eeuwse Duitsland en Vlaanderen. De traditie is in de 17 de eeuw overgenomen door de Engelsen. Men verzamelde op stadspieren goederen en voedsel om te verkopen die moeilijk te vinden waren. Ook handgemaakte textiel of gebreide artikelen werden verkocht. De dag van vandaag zijn de kerstmarkten niet

veel veranderd er worden nog steeds unieke goederen zoals delicatessen, handgemaakt speelgoed of juwelen verkocht. Tegenwoordig zijn de kerstmarkten over de ganse wereld een erg geliefde traditie geworden. De versiering in de stad zorgt voor een warme en gezellige sfeer. Veel landen organiseren dit rond de feestdagen.



Kerstmarkt

Vrijdag 15 december 2023 gaat onze jaarlijkse indoor kerstmarkt opnieuw door in het woonzorgcentrum. In de inkomhal, de benedenverdieping (afdeling De Kastanje en De Beuk) en rond de bar zullen tal van gezellige kraampjes en activiteiten gepland zijn. Er zullen heel wat eet- en drankkraampjes zijn, zoals een jeneverbar, een Gluhweinbar, warme chocomelk, een wafelkraampje, tal van creatieve werkjes zoals kerststukjes, versierde kerstballen,... Bewoners krijgen een gratis proevertje aan ieder kraampje!

Iedereen is welkom van 14u doorlopend tot 19u 's avonds.





WZC Deken Darras Tielt

Kerstmärkt

VRIJDAG 15 DECEMBER 2023

**Indoor kerstmärkt in het
woonzorgcentrum
doorlopend van 14u00-19u00**

**Diverse kraampjes met
handgemaakte producten, juwelen,
cadeautjes, diverse eet- en
drankstandjes, snoep...
(zolang de voorraad strekt)**

Iedereen welkom!



zorg tielt 



Terugblik

Optreden Blue Moon Line Dancers

10 november '23







Met dank aan fotoclub Gamma, Tielt.

Terugblik

Appelbeignets in de flatjes

14 november '23



Turnoefeningen

Naarmate we ouder worden beginnen we te piepen en te kraken, onze botten worden brozer, gewrichten die 's ochtends niet meewillen, stramme ledematen, krakende knieën. Met enkele bewegingen elke dag moet dit lukken om verdere slijtage te voorkomen. Daarom geven we jullie enkele oefeningen die je vanuit je zetel of stoel gemakkelijk kan oefenen.

1. We verstrengelen onze handen in elkaar en draaien dan onze polsen rond. Herhaal dit enkele malen.



2. We leggen onze rechterhand op onze linkervingers en duwen lichtjes de linkerhand naar beneden toe en duwen dan lichtjes de linkerhand naar boven toe. Herhaal dit ook voor de rechterhand. Herhaal dit enkele malen.



3. We tikken met de wijsvinger de duim aan en dan één voor één de andere vingers, keer dan telkens terug. Herhaal dit enkele malen.



Terugblik

Optreden de Zonnebloem in de PZ

17 november '23







Terugblik

Week van de derde leeftijd

Leerlingen van het Reuzenhuis toveren muzikale klanken uit vergeten instrumenten.

Maandag 20 november





Zangnamiddag in de PZ

dinsdag 21 november







Misviering met zangkoor 'Amuzang'

woensdag 22 november









Feestelijke receptie in de PZ n.a.v. het afsluiten
van de Week van de derde leeftijd

Vrijdag 24 november













Met dank aan fotoclub Gamma, Tielt.

Fijne feestdagen!



Kruiswoordraadsel

HORIZONTALAAL

2. Geluidsweerkaatsing – optocht met praalwagens -
verhoudingsmaatstaf
3. Terug (latijn) - vlinder
4. Werkschuw – Godin van de vrede - graficus
5. Boerderij – Hoogbegaafd persoon - muziknoot
6. Plaats in Wallonië- - zangnoot – achtpotig dier
7. Televisie – vlucht uit het leger
8. Spinrag – restaurantbediende - me
9. Ik (latijn) – soort citroen – gelige kleur
10. Sportterm – kippenloop – deel van een mast
11. Windvrije kant – dranghek - engerd
12. Plantenvoeding – slee – naar het genoemde toe
13. Daaromheen - moment
14. Bamboebeer – echtgenoot - mapje
15. Snufje - onderscheidingsteken
16. Beroemdheid – tropische vrucht - gok

VERTICAAL

- B. Gebroken wit – op welke manier - leuk
- C. Drukke – aantoning van juistheid - ontkenning
- D. Schattig iemand – toestel (afk.) – Japans bordspel - innig
- E. Vis - snel
- F. Doelpuntmaker – tweetal - toestemming
- G. Van adel – ontdoen van vocht
- H. Neiging – dopheide - voorzetsel
- I. Voortdurend – uit de nood helpen
- J. Reuzenslang – deel van een breuk - tijdperk
- K. Dakbedekking – reeks – onvervalst - loofboom
- L. Onderzoeksmethode – niet werkelijk
- M. Bezittelijk voornaamwoord – bergtop – met verharde huid
bedekt
- N. Slagader – huldigen - eenkleurig
- O. Tegenwerpen maken – geintje - pinnig

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Black	White	Black	White	Black	White	Black	White	Black	White	Black	White	Black	White	Black
2	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	White
3	Black	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	White	White	White
4	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White
5	Black	Black	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	Black	White	White
6	White	White	White	White	White	White	White	Black	White	White	Black	White	White	White	White
7	Black	White	Black	White	White	Black	White	White	White	White	White	White	White	White	Black
8	White	White	White	Black	White	White	White	White	Black	White	Black	White	Black	White	Black
9	Black	Black	White	White	White	Black	White	White	White	White	Black	White	White	White	White
10	White	White	White	White	White	White	Black	White	Black	White	White	White	Black	White	White
11	Black	White	White	Black	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White
12	White	White	White	White	Black	White	White	Black	White	White	White	White	White	White	Black
13	Black	White	Black	White	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	Black	White
14	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	Black	White	White	White	White
15	Black	White	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	White	White
16	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	White	Black	White	White	White

Woordzoeker

Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal, verticaal en diagonaal:

feestdagen – muzieknoot – vuurwerk – hulst – narcis – maretak – sinterklaas – winter – kerstverhaal – stoelyoga – lichtfeest – kerstboom – feestelijk – speelgoed – turkoois – kerstman – december – appelbeignet - nieuwjaar

U	O	F	O	P	S	P	E	E	L	G	O	E	D	W	X
L	B	N	E	S	M	F	P	W	W	I	N	T	E	R	Z
I	K	X	A	E	I	Y	E	H	O	P	B	A	C	N	A
C	A	E	X	P	S	N	T	E	U	T	F	G	E	A	K
H	V	M	R	S	P	T	T	O	S	L	O	U	M	R	E
T	T	U	S	S	T	E	E	E	I	T	S	Y	B	C	R
F	U	Z	U	Y	T	O	L	L	R	Q	D	T	E	I	S
E	R	I	Q	R	A	V	E	B	I	K	E	A	R	S	T
E	K	E	H	J	W	K	E	L	E	J	L	L	G	L	M
S	O	K	O	P	I	E	I	R	Y	I	K	A	X	E	A
T	O	N	X	C	V	U	R	U	H	O	G	I	A	I	N
G	I	O	J	O	J	P	P	K	W	A	G	N	W	S	C
R	S	O	M	A	R	E	T	A	K	R	A	A	E	W	X
X	T	T	N	I	E	U	W	J	A	A	R	L	M	T	M
K	E	R	S	T	B	O	O	M	M	H	J	J	Y	U	T

Wist je dat ...

... we een nieuw decor hebben in de inkomhal?

Norbert Tuytschaever van afdeling De Wilg kwam het alvast even inspecteren...



... het team uit de keuken opnieuw een Smiley ontvangen heeft van het FAVV?

Dit label kan je enkel krijgen als je een uitstekende score krijgt op vlak van hygiëne en voedselveiligheid in de keuken. Het is trouwens al de vijfde Smiley die we in de loop der jaren in ontvangst mogen nemen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen! Top-team in de keuken! Als bedanking en waardering werd het personeel op dinsdag 28 november uitgenodigd op een receptie met een hapje en een drankje erbij!





... de grote wenskaartenverkoop een groot succes was? Je kon er wenskaarten, posters en kleine geschenkartikelen aankopen.



... de vogelliefhebbers van afdeling De Beuk er een nieuwigheidje bij hebben op de afdeling?

Namelijk een 'luistervink'... 😊



... Lutgarde Vandewiele en Wilfried Mouton van afdeling De Linde op dinsdag 12 december 50 jaar gehuwd zijn?

Gefeliciteerd aan het koppel!



... er kaders op de afdelingen uithangen met foto's van het personeel? Op deze manier kunnen onze bezoekers en bewoners ons personeel gemakkelijker leren kennen... Het is nog niet volledig af... Dus het eindresultaat volgt nog!



... op dinsdag 7 november onze eerste bijeenkomst van de werkgroep 'Groene Vingers' gehouden hebben? De bedoeling is om personeel, vrijwilligers, bewoners en familieleden nauw te betrekken rond de inrichting van onze binnentuin. Hoe kunnen we deze opwaarderen? Met bloemen? Met kruiden? Het was alvast een talrijke opkomst, en iedereen kon genieten van een hapje en een drankje erbij...



... we op dinsdag 28 november onze vrijwilligers eens stevig in de bloemetjes gezet hebben? We gingen op uitstap naar de vernieuwde Sint-Annakapel te Dentergem waar ze konden genieten van een lekker aperitiefje en een heerlijke maaltijd???



Mappentrommel

Man: 'Dokter, hoe lang heb ik nog te leven?' Dokter: 'Een halve dag meneer!' Man: 'Maar ik kan de rekening vandaag niet betalen!' Dokter: 'Oh, dan krijgt u er nog een dagje bij!'

Zitten drie dames te koffiekletsen.

Na een poosje zegt de ene: "Weet je dat ik vorige week op m'n dochter haar kamer een pakje sigaretten heb gevonden. Ik wist niet eens dat ze rookte.

Een beetje later zegt de tweede : "Ik vond drie dagen geleden een fles porto op Mieke haar kamer. Wist niet dat ze dronk.

"Nog wat later zegt de derde uiteindelijk: "Gisteren heb ik toch wel een pakje condooms gevonden onder Louise haar bed ze, terwijl ik verdomd niet eens wist dat ze een piemel heeft!!!"

Een dame wandelt de apotheek binnen en vraagt er wat arsenicum.

"Waarvoor hebt u dat nodig, mevrouw?"

"Om mijn man te vermoorden..."

"Daarvoor mag ik u dat niet verkopen."

De dame haalt uit haar handtas een foto van haar echtgenoot, die daarop volop aan het vrijen is met de vrouw van de apotheker.

Die bekijkt de foto en zegt:

"O... maar ik wist niet dat u een voorschrift had."



Een man klaagt bij zijn huisarts: 'Steeds als ik een kopje koffie drink, doet mijn rechteroog zeer.' De dokter geeft hem wat pijnstillers mee. Een week later is de patiënt terug en meldt: 'De pijn is geen haar minder geworden als ik koffie drink.' De arts begrijpt hier niets van en stelt voor: 'Drinkt u hier maar eens een kopje koffie, dan kijken we wat er gebeurt.' Nauwelijks had hij de eerste slok genomen of de arts zegt: 'Ik zie het al. Haalt u, voordat u verder drinkt, eerst eens het lepeltje uit het kopje.'

Oplissing kruiswoordraadsel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1		E		D		S		D		B		D		A		
2	E	C	H	O		C	O	R	S	O		N	O	R	M	
3		R	E	T	R	O		A	T	A	L	A	N	T	A	
4	L	U	I		I	R	E	N	E		E	T	S	E	R	
5			S	T	E	E		G	E	N	I	E		R	E	
6	C	H	A	S	T	R	E		D	O		S	P	I	N	
7		O		T	V		D	E	S	E	R	T	I	E		
8	W	E	B		O	B	E	R		M	I	J		E		G
9			E	G	O		L	I	M	E		O	K	E	R	
10	O	P	W	O	R	P		C		R	E	N		R	A	
11		L	I		N	A	D	A	R		C	R	E	E	P	
12	M	E	S	T		A	R		E	R	H	E	E	N		
13		Z		E	R	R	O	N	D		T	E	L		B	
14	P	A	N	D	A		G	A	D	E		E	T	U	I	
15		N	E	E	P	J	E		E	R	E	L	I	N	T	
16	S	T	E	R		A	N	A	N	A	S		G	I	S	

't Kamielke

't Rijdend winkeltje gaat door op dinsdagnamiddag!
Wil je iets specifiek bestellen?
Geef dit dan door aan de ergotherapeut van de afdeling.



Dinsdag 5 december 2023



Dinsdag 12 december 2023



Dinsdag 19 december 2023



Dinsdag 26 december 2023

***Maak jij het lijstje,
ik maak het reisje***



Openingsuren en spreekuren

■ Bezoekuren

Alle dagen van 08u00 tot 21u00

■ Onthaal – administratie

van maandag t.e.m. vrijdag
08u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00

■ Polyvalente zaal

Open voor bewoners en familie tijdens de week en het weekend
van 13u30 tot 17u.

■ Maatschappelijk werkers, Lies Derluyn, Jana Devos

van maandag t.e.m. vrijdag
08u30 – 12u00 / 13u30 – 17u00

■ Voorzitter, Pascale Baert

Op afspraak

■ Moreel consulent

Op afspraak

Diensten van Zorg Tielt

■ WZC Deken Darras

Schependomstraat 4 – 8700 Tielt / tel.: 051/42 79 70
Infokanaal: zendernummer 999
Website: <http://www.ztielt.be>

■ GAW Residentie Ampe

Deken Darraslaan 19 – 8700 Tielt / tel.: 0479/87 80 57

■ GAW Residentie Huyse Darras

Deken Darraslaan 17A – 8700 Tielt

■ Dagverzorgingscentrum De Living

Deken Darraslaan 17A / tel.: 051/40 62 76

■ Dienstencentrum 't Vijverhof / Thuiszorgdiensten (Minder Mobiele Centrale – Warme Maaltijden – Klusjesdienst – Poetsdienst)

Kortrijkstraat 66-68 / tel.: 051/40 26 46

Kapsalon

Kapsters Carine Lambert en Karen Van Eeghem werken, enkel op afspraak, in het kapsalon op maandag, dinsdag en woensdag. Je kan een afspraak maken via het verplegend personeel van uw afdeling of met de kapsters zelf.

't Rijdend winkeltje Kamielke en rijdende bibliotheek

Iedere week komt er iemand van het ergo team langs op de kamer.

Wens je iets te kopen die niet in het assortiment zit, geef dit dan door aan de ergotherapeut van je afdeling.

Met medewerking van:

Directeur: Ellen Goethals

Redactieploeg: Bram Puype, Greta Van Keirsbulck, Marieke Coudenys