

't Darrasnootje

April
2023



zorg tielt 

WZC Deken Darras
GAW Residentie Ampe
& Huyse Darras

Inhoudstafel

Inhoudstafel	1
Gedicht.....	3
Activiteitenkalender	4
Nieuwe bewoners	6
We namen afscheid.....	8
Jarigen in april	12
Nieuwe personeelsleden.....	16
Gouden jubileum.....	17
Kleur van de maand	18
Terugblik.....	21
Barbecue 2023	25
Terugblik.....	26
Van rekenmachine tot computer.....	34
Terugblik.....	37
DVC De Living	39
Terugblik.....	40
Waar of niet waar?.....	41
Terugblik.....	42
Turnoefeningen	45
Bewoners- en familieraad	47
Residentie Ampe & Huyse Darras	48
Kruiswoordraadsel.....	52

Woordzoeker	54
Wist je dat	55
Oproep	58
Moppentrommel	59
Oplossing kruiswoordraadsel.....	60
't Kamielke	61
Openingsuren en spreekuren.....	62

***Alle foto's kunnen besteld worden tijdens de fotoprojectie of via
een bestelbon te verkrijgen aan de receptie
(0,26€ per foto)***

Gedicht

LENTEGROET

Wij wonen nog in warme huizen
want voor de nacht zijn wij bevreesd.
Maar straks dan gaan we weer verschuizen
als 't leven buiten weer herleeft.
Als 't zonlicht door mijn raam komt schijnen.
En donkere wolken reeds verdwijnen.
Als alle vogels vrolijk fluiten,
de lente ruikt naar 't frisse groen.
Dan zal ik bewonderen 't nieuwe leven,
de speelse lammetjes in de wei.
Ontwaken zal ik uit mijn dromen,
de tuin wordt weer mijn paradijs.

JOZEF VANDROMME



Activiteitenkalender

Dinsdag 4 april 2023

Namiddag Naar de LEKKERBEK, tijdig inschrijven!
BREICLUB in de PZ om 14u

Donderdag 6 april 2023

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u

Vrijdag 7 april 2023

Namiddag KRUISWEG om 15u in de PZ

Zondag 9 april 2023

Voormiddag PAASVIERING in de PZ om 10u

Dinsdag 11 april 2023

Namiddag WANDELEN bij mooi weer om 14u
ZORGBIB komt langs
BREICLUB in de PZ om 14u

Donderdag 13 april 2023

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u

Vrijdag 14 april 2023

Namiddag Optreden van DE ZONNEBLOEM om
14u30 in de PZ

Maandag 17 april 2023

Namiddag We gaan naar de KAPEL VAN BIJSTAND
in Meulebeke (tijdig inschrijven)

Dinsdag 18 april 2023

Namiddag WANDELEN bij mooi weer om 14u
BREICLUB in de PZ om 14u

Woensdag 19 april 2023

Namiddag VERJAARDAGSFEEST voor alle jarigen van april in de PZ om 14u30

Donderdag 20 april 2023

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u

Vrijdag 21 april 2023

Namiddag TROUWSHOW in de PZ om 14u30

Maandag 24 april 2023

Namiddag We gaan naar HET KAPELHUIS in Meulebeke (tijdig inschrijven)

Dinsdag 25 april 2023

Voormiddag BREICLUB in de PZ om 14u

Vrijdag 28 april 2023

Namiddag KAARTING EN TEERLING in de PZ om 14u30

Op elke afdeling worden wekelijks activiteiten gegeven, deze worden meegedeeld via het weekschema.

De cafetaria is open voor de bewoners en familie tijdens de week en tijdens het weekend.

Dagelijks tussen 13u30 en 17u kunnen de bezoekers samen met de bewoner iets nuttigen in de cafetaria.

Nieuwe bewoners

Godelieva Vanparys

Kamer 46

Ruifelstraat 2
8700 Tielt

De Kastanje



Jacqueline Vandemaele

Kamer 5

Beernegemstraat 79
8700 Tielt

De Beuk



**Frans Monteyne
& Andrea Denys**

Kamer 70-81

Iepersstraat 153
8800 Roeselare

**De Kastanje
De Bolster**



*Welkom
thuis*

We namen afscheid

Willy Mahieu

Willy Mahieu werd geboren te Zulte op 10 november 1944, als oudste in een gezin van 3 kinderen. Hij groeide op tot een intelligente, artistieke jongeman en deelde zijn kennis en passie graag met anderen. Zo gaf hij les in houtbewerking aan kinderen met een licht mentale beperking. Daarnaast maakte hij graag schilderijen, speelde keyboard en was een fervent bezoeker van tentoonstellingen.



Toen hij zijn vrouw, Anny leerde kennen volgde hij de liefde en verhuisde hij naar Tielt. Ze kregen samen drie zonen: Piet, Wim en Jan.

Na het overlijden van zijn vrouw in 2002, zocht Willy contact met zijn jeugdvriendin en tevens eerste kalverliefde Annie Vervaeke, die eveneens haar partner verloren had. Ze vonden troost en genegenheid bij elkaar en gingen samenwonen in het appartement van Annie in Zwevegem. Ze hadden samen mooie jaren en een rijkgevuuld sociaal leven.

Zo gingen ze vaak kaarten, namen deel aan de activiteiten bij OKRA, speelden rummikub en maakten mooie reizen naar Turkije, Italië,... .

Willy en Annie kwamen samen naar het woonzorgcentrum. Ook hier leerden we Willy kennen als een zeer eenvoudige, ingetogen en aangename man. Hij voelde zich hier snel thuis en had een goed contact met zowel de bewoners als het personeel.

Willy, we wisten dat je gezondheid niet optimaal was, maar je plotse overlijden kwam voor velen toch als een schok. Willy overleed op 24 februari 2023 op 78-jarige leeftijd.



Anny Grymonprez

Anny Grymonprez woonde bijna 3 jaar in ons woonzorgcentrum. Ze huisde samen met haar echtgenoot José Braekevelt in op afdeling De Beuk.

Afgelopen maandag, 27 februari, is Anny onverwacht overleden in het Sint-Andriesziekenhuis te Tielt. Ze werd 82 jaar.

Anny en José hebben twee zonen, Dirk en Eddy. Er zijn twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Anny kwam



graag, samen met José, naar activiteiten zoals de bingo of naar een knutselactiviteit. Vorig jaar in oktober hebben we nog samen met de hele familie hun 60^{ste} huwelijksverjaardag gevierd. Samen met hun kinderen vormden ze een hecht gezinnetje. José is altijd zéér bezorgd geweest over Anny. Ze deden echt alles samen. Anny haar broer André heeft hier ook nog gewoond, en ook haar schoonbroer Frans woonde hier op De Beuk.

Het gemis om Anny is groot. We wensen José en de familie veel sterkte toe.



José Wittevrongel

José werd geboren op 19 juli 1933, toen als 2^{de} kind in het gezin. Hij had een oudere zus Simonne en een jongere broer André, die intussen ook al gestorven zijn. In de moeilijke jaren na de bevrijding gaat José op 14-jarige leeftijd uit werken. Dat deed José bij drukkerij Lannoo. Hij begon er als drukker, nadien werd hij boekbinder en na een opleiding in avondschool werd hij meestergast in wat de “binderij” werd genoemd. Tussendoor werd hij echter opgeroepen voor zijn legerdienst. Hij diende er zowaar als motorrijder. Hij kon er enorm straffe verhalen over vertellen.



José huwde met Gerarda Mortier op 2 mei 1958 en gingen op het Hulstplein te Tielt wonen. Daar wordt op 17 februari 1959 ook hun eerste en enige zoon Dirk geboren. Nadien verhuisden ze naar de Plantinstraat, letterlijk tegenover de drukkerij. Zo moest hij enkel de straat oversteken om zijn werk binnen te stappen. Maar zelfs met een jonge zoon in huis bleef José zich verdiepen in opleidingen. Hij werkte graag vlot en creatief met zijn handen en dat kwam goed uit voor zijn werk bij Lannoo. Met opleidingen in het restaureren van oude boeken, lederbewerking en aquarel schilderen kon hij zich helemaal uitleven.

Maar zijn echte hobby's hadden meestal iets met dieren te maken. Niet enkel huisdieren, maar ook vogels. José ging ook vissen, in vijvers, de vaart en zelfs enkele keren op zee. Hij vond er altijd vrienden, daarom bleef hij dat ook heel lang doen.

Na een loopbaan van 50 jaar ging José op 64-jarige leeftijd met pensioen. Hij vond rust in zijn eigen woning, waar hij zo trots op was. Pas toen het echt niet meer ging door gezondheidsproblemen, moest José er afscheid van nemen. We zullen hem herinneren als een noeste werker, die het misschien niet altijd zei maar wel duidelijk liet blijken dat hij ontzettend veel gaf om de mensen om hem heen. Gerarda moet nu alleen verder, ze zal haar knorrepot maar vooral haar grote liefde heel erg missen.

José is zachtjes ingeslapen op De Bolster op 2 maart 2023.

Hij werd 89 jaar.



Andrea Van Quickelberghe

2 jaar geleden mochten we Andrea Van Quickelberghe verwelkomen op afdeling De Wilg. Voor ons was Andrea geen onbekende want zij kwam vele jaren geleden vrijwilligerswerk doen in het WZC. Ze hielp onder andere bij verjaardagsfeesten, barbecues en eetfestijnen.



Andrea werd geboren in Tielt. Samen met nog een broer en een zus groeide ze op in café Keizer Karel. Tot aan haar 14^{de} volgde ze les bij de Apostelienen, waarna ze nog drie jaar middelbaar volgde de 'Dammen'. Daarna volgde Andrea nog drie jaar les in het kunstonderwijs in Gent. Daar leerde ze verschillende technieken van het schilderen, onder andere landschappen en naaktportretten. Schilderen werd een hobby die ze nog een lange tijd uitvoerde. Na haar studies ging Andrea aan de slag bij de ADEB, het Algemeen Dienstbetoon voor middenstand en Beroepen. Eerst op de dienst in Brugge, daarna in Roeselare en Tielt. Ze voerde er vooral bureauwerk uit en organiseerde in de zomer en winter vakantiekolonies. Andrea is nooit gehuwd, ze had een te druk leven en ze wou liever een vrije vogel zijn. Na haar pensioen kwam er meer tijd vrij voor haar hobby's. Naast schilderen, ging Andrea zingen bij Zanglust, had ze verschillende handwerken onder de knie en las ze heel veel boeken tot haar ogen haar parten speelden.

Andrea zag steeds minder tot ze kort voor haar verhuis naar het WZC volledig blind werd. Andrea was graag onder de mensen, ze was altijd bereid om te assisteren bij een bingo en ze ging met plezier mee op wandeling.

Andrea stierf op 14 maart 2023, ze werd 98 jaar.



Jarigen in april

Jarige bewoners in april 2023

Afdeling De Beuk

Liliane Vandekerckhove	23 april 1935	88 jaar
------------------------	---------------	---------

Afdeling Het Beukenootje

Robert Goethals	2 april 1936	87 jaar
-----------------	--------------	---------

Afdeling De Kastanje

Liliane Cleiren	1 april 1942	81 jaar
-----------------	--------------	---------

Lisette Vanderplaetse	10 april 1926	97 jaar
-----------------------	---------------	---------

Jacqueline Bruneel	25 april 1936	87 jaar
--------------------	---------------	---------

Lucien De Rammelaere	25 april 1929	94 jaar
----------------------	---------------	---------

Godelieva Vanparys	26 april 1935	88 jaar
--------------------	---------------	---------

Afdeling De Bolster

Simonne Cosman	27 april 1932	91 jaar
----------------	---------------	---------

Afdeling De Wilg

Marie José Dinneweth	11 april 1935	88 jaar
Hubert Icket	16 april 1942	81 jaar
Maria Louis	27 april 1934	89 jaar

Afdeling De Linde

André Warnez	6 april 1933	90 jaar
André Michielsens	13 april 1932	91 jaar
Maria De Splenter	28 april 1927	96 jaar

Residentie Huyse Darras

Monica Wittevrongel	24 april 1941	82 jaar
---------------------	---------------	---------

Residentie Ampe

Laura Lannoo	29 april 1934	89 jaar
--------------	---------------	---------

GELUKKIGE
VERJAARDAG

Jarige personeelsleden in april 2023

Peter Van Eenoghe Keukenmedewerker	3 april 2001	22 jaar
Marina Hodova Schoonmaakster	5 april 1985	38 jaar
Anna Leyn Ergotherapeut	5 april 1996	27 jaar
Elke Vroman Ergotherapeut	11 april 1982	41 jaar
Christina Vanruymbeke Keukenmedewerkster	12 april 1965	58 jaar
Stefaan Van Rechem Hoofdverpleegkundige De Beuk	14 april 1962	61 jaar
Angelo Denolf Zorgkundige De Kastanje	15 april 1991	32 jaar
Louise Lannoy Verpleegkundige De Linde	15 april 1997	26 jaar
Nadine Warnez Keukenmedewerkster	16 april 1966	57 jaar
Els Van de Steene Zorgkundige De Wilg	17 april 1976	47 jaar
Ellen Goethals Directeur woonzorgcentrum	22 april 1977	46 jaar
Anja Biebuyck Verpleegkundige De Kastanje	23 april 1977	46 jaar

Christelle Vindevoghel Schoonmaakster	23 april 1969	53 jaar
Carla Decroubele Zorgkundige nacht	27 april 1976	47 jaar
Suyin Feys Zorgkundige nacht	29 april 1997	26 jaar

Happy
Birthday

Nieuwe personeelsleden

Gaetan Heytens

16 januari 2023

Zorgkundige De Wilg

Nesma Chehade

1 maart 2023

Schoonmaakster

Patricia Victor

1 maart 2023

Verpleegkundige De Beuk

Stefanie Devos

13 maart 2023

Administratief medewerkster onthaal



Gouden jubileum

Simonne Vankeirsbilck & Noël De Bruyne

Op 27 april vieren Simonne & Noël hun gouden jubileum. Beiden zijn van Tielt afkomstig. Simonne werd geboren op 24 mei 1940. Tot haar 14de ging ze naar de Apostelienen naar school.

Daarna hielp ze thuis in de beenhouwerij. Simonne huwde eerst met Georges Blondeel. Hij was beroepsmilitair. Kort na het huwelijk voor de wet verongelukte Georges.

Noël werd geboren op december 1939. Na zijn studies in de Godelieveschool, werkte hij als telegrambesteller. Later werkte hij ook als postbode. Noël eindigde zijn loopbaan in Gent als telefoonbediende.

Simonne en Noël kenden elkaar al een lange tijd. Toen ze gehuwd waren, gingen ze in de Sint-Michielstraat wonen. Simonne werkte toen bij een groot- en kleinhandel in hout. Ze voerde er vooral bureauwerk uit. Simonne en Noël hebben drie zonen. 1 zoontje hebben ze veel te vroeg moeten afgeven, kort na de geboorte. Simonne bleef vanaf de geboorte van hun eerste zoon thuis om voor de kinderen te zorgen. Na hun pensioen hadden Simonne en Noël tijd voor hobby's. Simonne naaide graag en had veel plezier in het dansen. Noël bracht dan veel tijd door met zijn vogels. Hij kweekte o.a. zelf kanarievogels. Ook biljarten deed Noël graag. Sinds kort woont Simonne in het WZC. Noël zou binnenkort ook graag verhuizen.



Gefeliciteerd!



Kleur van de maand

HET MADELIEFJE

Als madeliefjes je geboortebloem zijn, dan houden mensen van je optimisme en van het feit dat je een geheim voor ze kan bewaren. Je hebt een avontuurlijke geest



en mensen vinden je gemakkelijk en vrolijk. Hoewel het lieve maar eenvoudige madeliefje populairder is op het veld dan in een vaas, zal het geven van een prachtig boeket vrolijke gerbera-madeliefjes aan iemand die in april geboren is ongetwijfeld een grote glimlach op hun gezicht toveren.

Madeliefjes staan symbool voor onschuld, loyaliteit en transformatie – grote kans dus dat mensen die in april geboren zijn lief, aardig en loyaal zijn. Niet alleen zijn madeliefjes geweldig om aan hen te geven – het is ook een populair cadeau voor nieuwbakken moeders omdat ze tevens voor vruchtbaarheid en moederschap staan.

Weet je dat over madeliefjes wordt gezegd dat ze de oudste bloemen op aarde zijn? Wetenschappers hebben van deze bloem in steen uitgehouwen tekeningen gevonden en deze dateren uit minstens 3000 voor Christus. Wie weet bestonden deze bloemen miljoenen jaren daarvoor ook al!

Geboortestenen zijn al sinds de oudheid een begrip. Geboortestenen werden en worden misschien nog wel steeds geassocieerd met helende krachten en het brengen van geluk en rijkdom. Of je daar nu wel of niet gelooft, het is best leuk om te weten welke steen bij jouw geboortemaand past. Nieuwsgierig naar jouw geboortesteen?

DIAMANT



Diamant is een edelsteen die we allemaal kennen. Diamanten hebben vaak geen kleur. Maar wist je dat diamanten ook voorkomen in bijvoorbeeld de kleuren roze, geel, blauw of rood?

Diamant is het hardste materiaal dat in de natuur voorkomt. Er zijn slechts twee (industriële vervaardigde) materialen die harder zijn, namelijk carbon en ultrahard fullereen.

Bij een diamant denk je aan de liefde. Het perfecte cadeau van of voor een geliefde vinden dan ook velen van ons. Een diamant is een krachtige steen en kan ervoor zorgen dat je helderder denkt en ineens een inzicht of idee krijgt. Tegenwoordig zien we het als een steen die verlichting, inzicht en reinheid geeft.

De naam is afgeleid van het Griekse Adamas, wat onoverwinnelijk betekend. Al in de oudheid geloofde men dat deze edelsteen macht en karaktervastheid gaf aan de drager ervan. In de Middeleeuwen was het een symbool voor kracht, moed en onkwetsbaarheid. Maar....als de steen werd geroofd, bracht het degene ongeluk. Dus je bent gewaarschuwd!

Volgens veel culturen hoort deze edelsteen bij Venus.

De meeste diamanten bevinden zich in de buurt van Kimberley (Zuid Afrika). De grootste diamant ter wereld heet de Cullinan genaamd. Deze werd daar ook gevonden in de Premier mijn in 1905. Gedurende tientallen jaren produceren deze Zuid-Afrikaanse diamantafzettingen bijna alle diamanten ter wereld. In 1961 werden er ook premier diamantafzettingen gevonden in Rusland.

Secundaire diamantafzettingen komen voor in Guinée, Liberië, Angola en elders in Afrika. En in Minas Gerais in Brazilië.

Kleuren kunnen veel meer doen met je dan dat je misschien denkt. Ze hebben effect op je gevoel en kennen bepaalde energieën. Je verjaardags- en maandkleur zeggen iets over je persoonlijkheid. Deze kleuren kun je echter ook gebruiken als je wat extra hulp kunt gebruiken in je dagelijkse leven.

CAYENNE ROOD

De mens is zeer gevoelig voor de kleur. Mensen geboren in de maand april zijn gepassioneerd, fel, krachtig, energiek en moedig. Ga je



aan iets nieuws beginnen? Draag dan cayenne rood of verf je kantoor in deze kleur. Het is een hele sterke kleur die verbonden is aan veel opvallende zaken zoals bij verkeersborden, verkeerslichten, remlichten bevatten allemaal de kleur rood.

Rood is ook een warme kleur, het is daarom de kleur van de liefde en hartstocht. Rood wekt onrust en windt ook op. Het veroorzaakt een stoot adrenaline in het bloed en versnelt hiermee de hartslag en verhoogt de bloeddruk.

Is rood je lievelingskleur dan heb je volgens psychologen de behoefte om krachtig te lijken, je wil indruk maken en presteren en inzet vind je zeer belangrijk. Ook zou je van avontuur en afwisseling houden en ben je strijdlustig; impulsief, jaloers, moedig en geestdriftig. Iemand die met jou omgaat zal zich zeker niet vervelen.

Tijdens de middeleeuwen werd rood gezien als de kleur van zonde en vernietigend geweld. Roodharige vrouwen werden verdacht van hekserij en op de brandstapel gegooid. Ook de duivel is rood. In die tijd droegen priesters rode gewaden om zich te beschermen tegen duivelse krachten.

Bron: Wikipedia; [www. Semoea.nl](http://www.Semoea.nl)

Terugblik

Optreden kinderen Reuzenhuis

3 maart '23









Met dank aan de mensen
van de keuken voor de
héérlijke appelstrüdels!

Merci!



Barbecue 2023

De barbecue voor afdeling De Linde werd verplaatst van 6 juli naar 1 juni. Noteer het alvast in jullie agenda!



noteer alvast de data
in je agenda

ZOMERSE BBQ DEKEN DARRAS

1 juni	De Linde
8 juni	Huyse Darras
15 juni	De Wilg
22 juni	De Kastanje en Bolster
29 juni	De Beuk en Beukenootje

Meer info en mogelijkheid tot
inschrijven volgt!

Terugblik

Carnaval met optreden van De Kluivers in de PZ 10 maart '23

















Van rekenmachine tot computer

Van rekenmachine tot computer, smartphone en tablets.

De dag van vandaag kunnen we ons al niet meer voorstellen dat er geen computer of smartphone of tablet in onze leefwereld aanwezig zou zijn.

De geschiedenis van de computer begint met de geschiedenis van het rekenen. Bij berekeningen die men niet gemakkelijk uit het hoofd konden maken gebruikten de mensen hulpmiddelen. De eenvoudigste manier was het noteren van een aantal getallen en deze proberen correct op te tellen. Een kerfstok werd gebruikt om schulden van een persoon vast te leggen. Later werd het telraam uitgevonden en toen het rekenen steeds complexer werd ontwikkelden met tabellen met hulpgegevens. Ook het rekenliniaal is in de loop van de jaren zeventig echter verdwenen met de uitvinding van de rekenmachine.



Tijdens de tweede wereldoorlog kreeg de ontwikkeling van computers een snelle vlucht die in 1943 in het geheim werd gebouwd voor het kraken van de code die de Duitsers in de 2e wereld oorlog gebruiken om elkaar geheime berichten te sturen, zonder dat anderen die konden lezen. Maar die was erg ingewikkeld want toen hadden ze nog geen computerchips, alles ging met complexe mechanische schakelaars.

De eerste computers waren erg groot, zwaar en duur omdat de onderdelen nog niet erg klein konden gemaakt worden. Daarom werden de eerste computers ook alleen in het bezit van overheden en grote bedrijven. Pas toen rond 1950 de moderne transistor werd

uitgevonden kon men de computers steeds kleiner en vlugger maken.



Met de enorme ontwikkeling van de elektronica werd de complexiteit van de computerchips in de jaren zeventig verbeterd en het werd dan veel goedkoper om een computer te bouwen zodat steeds meer bedrijven en huisgezinnen deze konden aankopen. De eenvoudigste uitvoering bestond uit een toetsenbord en een systeemkast.

De computers werden steeds verfijnder en kleiner en nu is het gebruikt men veelal een laptop, deze is gemakkelijker om te verhandelen. De steeds verdere miniaturisering leidde er toe dat er meer mogelijkheden in beeld kwamen, bij veel apparaten zoals wasmachines, digitale camera's, apparatuur in auto's wordt gebruik gemaakt van computers. Ook in de medische wereld kan men het gebruik van de computer niet meer weg denken.



In 2010 zijn de smartphones en tablets ingeburgerd. Hierdoor is er een enorme nieuwe markt ontstaan voor mobiele apps. Hedendaagse smartphones hebben niet alleen een camera voor stilstaande beelden en films, maar ook een microfoon, waarop commando's kunnen worden ingesproken, zodat het kleine toetsenbord minder nodig is. Bellen is slechts één van de functies van een smartphone geworden en men gebruikt deze veelal voor e-mail, SMS en internet gebruik.



Een smartwatch is een digitaal horloge waarin een kleine computer is verwerkt. Omdat alles zo klein is, noemen we de smartwatch ook wel een minicomputer. Hij kan bijvoorbeeld op het besturingssysteem van Android werken. Een smartwatch kun je in principe zien als een kleine toevoeging van je huidige smartphone.



Bron: Wikipedia

Terugblik

Carnaval op De Beuk

12 maart '23





DVC De Living

Avondperikelen in het DVC De Living

Onze keukenbeheerder Peter van de firma Aramark kwam een tijdje geleden met het voorstel om de bezoekers aan het dagverzorgingcentrum de kans te bieden een broodmaaltijd mee te nemen naar huis.

Hij kwam op het idee door een eigen ervaring met een familielid, die niet of nog weinig at nadat men haar thuis had afgezet na haar bezoek aan de dagopvang in het Gentse. Omdat hij het belangrijk vindt dat mensen goed en gezond eten heeft hij ons dit mooie voorstel aangereikt.

Dit aanbod maakt het mogelijk om voor de bezoeker een volwaardig en gezond avondmaal met dessert te voorzien en dit zonder enige moeite.

Na een enquête bij de bezoekers werd besloten om op 1 maart 2023 van start te gaan.

De firma waarvoor Peter werkt (Aramark) voorzag ons van brooddozen en een stijlvolle tas waarop ons logo van “Zorg Tielt” staat gedrukt en dit door dit alles te sponsoren.



We hopen dat dit initiatief aan een zeer democratische prijs een meerwaarde mag betekenen voor onze bezoekers. Uiteraard durven wij te hopen dat dit nog meer gevolg krijgt, temeer omdat onze huidige gebruikers zeer enthousiast reageren.

Bedankt aan het keukenteam om dagelijks het pakketje voor ons klaar te maken en te leveren.

Dankjewel!!

Terugblik

Naar De Lekkerbek

14 maart '23



Waar of niet waar?

Je knokkels kraken geeft je artritis. Niet waar!

Dit heb ik heel lang geloofd en ook al weet ik dat het niet zo is, alsnog wil ik niet te vaak m'n knokkels kraken. Het enige wat het doet is een geluid maken door de lucht die er in zit. Geen probleem dus.

Wortels zijn goed voor je zicht. Niet waar!

Ze zijn gezond, dat wel, maar dat wisten we natuurlijk al. Waar dit vandaan komt? De Britten communiceerden dit richting de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze zeiden dat ze 's nachts de Duitse vliegtuigen beter konden spotten door het excessief eten van wortels. Eigenlijk hadden ze gewoon nieuwe apparatuur die dat mogelijk maakte. Maar goed, een nieuwe mythe was ontstaan. Als iemand te weinig vitamine A neemt, kunnen wortels wél helpen het zicht te verbeteren, maar dat komt omdat wortels (net als veel ander voedsel) vitamine A bevatten en een gebrek daaraan kan zorgen voor vermindering van zicht.

Na je dood groeien je haren en nagels verder. Niet waar!

Gek idee: na je dood zouden je haren en nagels verder groeien. Sommige mensen hebben dit ook écht gezien bij een overleden iemand, claimen ze. Toch is het niet waar. Niet omdat die mensen iets aan hun ogen mankeerden, maar omdat bij een overleden iemand de huid door het stijf worden van spieren wat naar beneden gaat. Hierdoor lijken haren en nagels langer.

Je bloedvatenstelsel is 100.000 kilometer lang. Waar!

Overal in je lichaam zitten bloedvaten. Van grote slagaders tot minuscuul kleine haarvaatjes. Als je het hele bloedvatenstelsel van een mens helemaal achter elkaar zou leggen, dan krijg je een lengte van maar liefst 100.000 kilometer. Dat is tweeënhalf keer de aarde rond!



Terugblik

Lenteontbijt op de afdelingen

28 maart 2023







Turnoefeningen

Naarmate we ouder worden beginnen we te piepen en te kraken, onze botten worden brozer, gewrichten die 's ochtends niet meewillen, stramme ledematen, krakende knieën. Met enkele bewegingen elke dag moet dit lukken om verdere slijtage te voorkomen. Daarom geven we jullie enkele oefeningen die je vanuit je zetel of stoel gemakkelijk kan oefenen.

1. We zitten op onze stoel, rug tegen de leuning, onze armen houden we achter ons en die proberen we dan omhoog te heffen. Herhaal dit enkele malen.



2. Beginpositie; zithouding, we houden de stoel vast. We steunen met onze tippen van de voeten op de grond en heffen dan één voet naar ons toe en de andere voet blijft op de grond. We herhalen dit met de andere voet. Herhaal dit enkele keren.



3. We staan achter de stoel, houden de stoel vast met één hand, de andere arm houden we gestrekt naast ons, we trekken aan dezelfde kant waarvan onze arm gestrekt is onze knie op. Doe hetzelfde voor de andere kant. Herhaal dat enkele malen.



Bewoners- en familieraad

Wat is dat?

Driemaandelijks wordt er een bewoners- en familieraad georganiseerd. Vroeger heette dit de participatieraad. De bedoeling hiervan is dat bewoners of familieleden die opmerkingen, suggesties of adviezen hebben omtrent de werking van ons woonzorgcentrum, kunnen aansluiten bij deze open vergadering en hun mening bespreekbaar kunnen maken.

Op deze manier wordt de mening van ieder van jullie gehoord en kunnen wij onze werking daarop aanpassen of verbeteren.

Wanneer?

De volgende bewoners- en familieraad gaat door op donderdagavond **27 april 2023** om 18u in de polyvalente zaal.

Wie?

Iedere bewoner kan deelnemen, al dan niet samen met een familielid of meerdere familieleden. Inschrijven doe je best via het onthaal, per mail naar woonzorgcentrum@ztielt.be of telefonisch op het nummer 051/42 79 70.

Het verslag wordt nadien opgemaakt en gepubliceerd in het Darrasnootje.

Iedereen welkom!



Residentie Ampe & Huyse Darras

Turnen in Residentie Ampe



Roger bakt appelbeignets



Verjaardag Van Roger Maes met zelfgemaakte taart



Kringwinkelen



Bezoek aan 'Onder de Torens' te Aarsele



Kok Peter komt op bezoek



Kruiswoordraadsel

Horizontaal

2. Mexicaanse munt – afgod – Europese taal
3. Antilliaans eiland - invetten
4. Zoen – Oosters tapijt - strijdperk
5. Ham – toonbank in een bank - vogel
6. Lage rugpijn – haar op de bovenlip – hatelijke opmerking
7. Schoolonderzoek – Egyptische godin – hok met gaas
8. Pul – stippel als stofdessin – volstrekt niets
9. Geweeronderdeel – warme drank – vervelend wezen
10. Ruzie – stopmechaniek - verbrandingsrest
11. Af en toe (verouderd) - opening
12. Geen enkele uitgezonderd – noot – meerstemmig muziekstuk
13. Hinderlijk slaapgeluid - muzieknoot
14. Europees volk – projectieplaatje – Italiaanse basilicumsaus
15. Betrouwbaar - liefdadigheid
16. Puistje – deelnemen aan de gordel - mij

Verticaal

- B. Ontvangstbewijs – kerklied – werpkoord met strik
- C. Japans gerecht – edel - kippengeluid
- D. Onvruchtbaar door droogte – grafisch kunstwerk – ondernemingsraad (afk.) – insectenetend zoogdier
- E. Zwarte bijl – ongelegen - onvergelykelyk
- F. Opperarmspier – af en toe - zangnoot
- G. Laagte tussen bergen – op het kantje – kleiner aantal
- H. Theeachtige drank – actueel - bolgewas
- I. Zeestrijdmacht – sportwedstrijd
- J. Indien – spreid - reeds
- K. Graansoort – ratelpopulier - pluspunt
- L. Zodiak – vervoer op spoor
- M. Roem – verharde huid - spook
- N. Kwetsen – deel van een bijenkorf - getemd
- O. Deel van een gitaar – overblijfsel - stand

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Black	White	Black	White	Black	White	Black	White	Black	White	Black	White	Black	White	Black
2	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	White
3	Black	White	White	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	White
4	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White
5	Black	Black	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	Black	White	White
6	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White
7	Black	White	Black	White	White	Black	White	White	White	White	Black	White	White	White	Black
8	White	White	White	Black	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	Black	White
9	Black	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	Black	White	White	White	White
10	White	White	White	White	White	White	Black	White	Black	White	White	White	Black	White	White
11	Black	Black	White	Black	White	White	White	White	White	White	White	Black	White	White	White
12	White	White	White	White	Black	White	White	Black	White	White	White	White	White	White	Black
13	Black	White	Black	White	White	White	White	White	White	White	Black	White	White	Black	White
14	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	Black	White	White	White	White	White
15	Black	White	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	White	White
16	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	White	White	White	Black	White	White

Woordzoeker

Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal, verticaal en diagonaal:

madeliefje – diamant – loyaliteit – cayenne – adamas – lentegroet – rekenmachine – computer – april – smartphone – carnaval – tablet – knokkel – brooddoos – barbecue – wortels – bloedvaten - digitaal

T	A	B	L	E	T	V	C	B	C	A	P	R	I	L	M
L	R	B	L	O	W	Q	D	C	A	R	N	A	V	A	L
D	L	E	R	S	Y	O	T	I	T	R	V	C	A	E	E
I	E	M	K	O	P	A	R	P	A	Y	B	F	G	M	V
G	N	W	N	E	O	Z	L	T	R	M	Y	E	R	T	W
I	T	C	O	X	N	D	G	I	E	K	A	L	C	L	M
T	E	O	K	P	O	M	D	X	T	L	S	N	R	U	R
A	G	M	K	K	L	M	A	O	J	E	S	X	T	C	E
A	R	P	E	W	R	T	D	C	O	Y	I	U	T	A	T
L	O	U	L	P	M	M	U	U	H	S	Z	T	Z	Y	V
O	E	T	A	D	A	M	A	S	M	I	Q	Z	E	E	M
M	T	E	P	M	I	O	T	D	N	P	N	K	L	N	O
I	Y	R	M	A	D	E	L	I	E	F	J	E	W	N	V
B	L	O	E	D	V	A	T	E	N	P	M	U	I	E	I
C	S	M	A	R	T	P	H	O	N	E	X	S	R	R	T

Wist je dat ...

... onze verpleegposten straks in een nieuw jasje zitten?

Op iedere afdeling komen er nieuwe verpleegposten, aangepast aan de noden van vandaag.



wordt vervolgd...!

... dat er op woensdag 28 maart een professionele fotograaf langskwam om onze bewoners te fotograferen?

Het was een heuse klus om alle bewoners op en af te rijden naar de polyvalente zaal... Maar de foto's waren gewoon prachtig!



... er een verkoop van semi-orthopedische schoenen was op de Kastanje door de mensen van de thuiszorgwinkel?

Er was heel wat belangstelling van onze bewoners!



... we in woonkamer De Bolster een vogel hebben die 'Pierke' heet?

Het is een soort kleine gele papegaai of dwergpapegaai. Pierke is al méér dan 20 jaar oud. Pierke kwam mee met Gerarda Mortier en José Wittevrongel toen ze op De Bolster kwamen wonen. Hij eet graag fruit en hij krijst soms héél erg luid. Aan tafel is Pierke altijd de vaste compagnon van Frans De Soete. Soms blijft de kooi openstaan, en dan vliegt Pierke even uit of blijft hij boven op zijn kooi zitten.



Oproep



WZC Deken Darras is op zoek...



wat zoeken we?

oude jeansbroeken
oude keukenshorten
knopen & parels
speciale lintjes
koordstoppers
rugzak sluitingen
korte ritsen
napjes stof met vrolijk motief

Graag ontvangen wij deze materialen in de
Schependomstraat 4, 8700 Tielt

T. 051 42 79 70

Mappentrommel

Een vertegenwoordiger die steeds meer opzag tegen luchtreizen, ging op een dag naar een statisticus.

Kunt u mij zeggen, begon hij, hoe groot de kans is dat ik aan boord van een vliegtuig stap waarin iemand een bom heeft verborgen?

Zeker, antwoordde de man, de kans dat u aan boord van een vliegtuig stapt waarin een bom zit, is één op een miljoen.

Dat valt nog mee, zei de vertegenwoordiger, maar ik weet niet of die kans voor mij wel klein genoeg is. Ik reis erg veel.

Als u werkelijk helemaal veilig wilt zijn, antwoordde de statisticus, dan moet u zelf een bom bij u dragen. De kans dat u in een toestel met twee bommen terechtkomt, is één op een miljard.



Er ligt een kannibaal in het ziekenhuis. De zuster komt langs om te vragen wat hij wil eten. Zegt de kannibaal: 'Geef maar drie benen'. Zuster in paniek en rent naar de dokter. Zegt ze: 'Er ligt hier een kannibaal en wil drie benen'.

Zegt de dokter: 'Geen paniek, ga maar naar het lijkenhuis, daar ligt het voor het oprapen'. Zo krijgt de kannibaal zijn drie benen.

Als het op is komt de zuster terug en vraagt

wat de kannibaal nu wilt eten. 'Doe maar drie armen' is het antwoord. Op de zelfde manier krijgt de kannibaal de drie armen.

Als dat op is komt opnieuw de zuster langs: 'Wat wilt u nu eten?'

Zegt de kannibaal: 'Geef maar drie sneetjes boterhammen'.

'Waarom ineens drie sneetjes brood?' wilt de zuster weten. Zegt de kannibaal: 'Hiernaast is een nieuwe patiënt binnengekomen, met een open rug... dan kan ik lekker soppen!'

In de trein zit een oud gerimpeld mannetje.

Komt er een bloedmooi meisje in minirok tegenover hem zitten.

Het meisje kijkt naar de man en ziet plots al zijn rimpels wegtrekken.

Ze vraagt: 'Wat is er met u aan de hand?'

'Tja,' zegt de man, 'ik heb mijn vel nu wel ergens anders nodig!'

Oplissing kruiswoordraadsel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1		R		D		B		R		A		D		K		
2	P	E	S	O		I	D	O	O	L		I	E	R	S	
3		C	U	R	A	C	A	O		S	M	E	R	E	N	
4	K	U	S		K	E	L	I	M		A	R	E	N	A	
5			H	E	S	P		B	A	L	I	E		K	A	
6	S	P	I	T		S	N	O	R		S	N	E	E	R	
7		S		S	O		I	S	I	S		R	E	N		
8	K	A	N		N	O	P		N	I	H	I	L		R	
9		L	O	O	P		T	H	E	E		E	T	R	E	
10	A	M	B	R	A	S		O		R	E	M		A	S	
11			E		S	O	M	T	I	J	D	S		G	A	T
12	A	L	L	E		M	I		S	E	P	T	E	T		
13		A		G	E	S	N	U	R	K		R	E		P	
14	E	S	T	E	N		D	I	A		P	E	S	T	O	
15		S	O	L	I	D	E		C	A	R	I	T	A	S	
16	P	O	K		G	O	R	D	E	L	E	N		M	E	

't Kamielke

't Rijdend winkeltje gaat door op dinsdagnamiddag!
Wil je iets specifiek bestellen?
Geef dit dan door aan de ergotherapeut van de afdeling.



Dinsdag 4 april 2023



Dinsdag 11 april 2023



Dinsdag 18 april 2023



Dinsdag 25 april 2023



***Maak jij het lijstje,
ik maak het reisje***

Openingsuren en spreekuren

■ Bezoekuren

Alle dagen van 08u00 tot 21u00

■ Onthaal – administratie

van maandag t.e.m. vrijdag
08u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00

■ Polyvalente zaal

Open voor bewoners en familie tijdens de week en het weekend
van 13u30 tot 17u.

■ Maatschappelijk werker, Lies Derluyn

van maandag t.e.m. vrijdag niet op woensdag
08u30 – 12u00 / 13u30 – 17u00

■ Voorzitter, Pascale Baert

Op afspraak

■ Moreel consulent

Op afspraak

Diensten van Zorg Tielt

■ WZC Deken Darras

Schependomstraat 4 – 8700 Tielt / tel.: 051/42 79 70
Infokanaal: zendernummer 999
Website: <http://www.ztielt.be>

■ GAW Residentie Ampe

Deken Darraslaan 19 – 8700 Tielt / tel.: 0479/87 80 57

■ GAW Residentie Huyse Darras

Deken Darraslaan 17A – 8700 Tielt

■ Dagverzorgingscentrum De Living

Deken Darraslaan 17A / tel.: 051/40 62 76

■ Dienstencentrum 't Vijverhof / Thuiszorgdiensten (Minder Mobiele Centrale – Warme Maaltijden – Klusjesdienst – Poetsdienst)

Kortrijkstraat 66-68 / tel.: 051/40 26 46

Kapsalon

Kapster Carine Lambert werkt, enkel op afspraak, in het kapsalon op maandag, dinsdag en woensdag. Je kan een afspraak maken via het verplegend personeel van uw afdeling of met de kapster zelf.

't Rijdend winkeltje Kamielke en rijdende bibliotheek

Iedere week komt er iemand van het ergo team langs op de kamer.

Wens je iets te kopen die niet in het assortiment zit, geef dit dan door aan de ergotherapeut van je afdeling.

Met medewerking van:

Directeur: Ellen Goethals

Redactieploeg: Bram Puype, Greta Van Keirsbulck, Marieke Coudenys